

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΙΚΑ

ΣΤΟ 48^Ο ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

22 ΑΠΡΙΛΗ 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα, στο 48ο Συνέδριο μας .

Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν από μακρινές πόλεις ανταποκρινόμενοι στο συνδικαλιστικό τους καθήκον.

Να ευχαριστήσω τα Σωματεία : την Συντεχνία επιπλαστικών ξυλουργών και καταστηματαρχών Αθηνών και προαστίων, το Σωματείο βιοτεχνών ταπετσαρίας Αττικής , το Σύλλογο ελλήνων καλλιτεχνών ξυλογλύπτων και όσους βοήθησαν οικονομικά για τη διοργάνωση του 48^{ου} Συνεδρίου μας .

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους παλαίμαχους της εργασίας του κλάδου μας ,που μας τιμούν με την παρουσία τους.

Η παρουσία σας, οι προτάσεις και η μαχητικότητα σας , με πνεύμα συνεργασίας και προβληματισμού να αναδείξουν τα μεγάλα προβλήματα των καιρών, που είναι

προβλήματα και του κλάδου μας, των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αλλά και γενικότερα όλου του ελληνικού λαού.

Συνάδελφοι, συναντιόμαστε σήμερα εδώ και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας νομίζω ότι όσο επίκαιρη και να πρέπει να είναι μια εισήγηση, ωστόσο μέσα στα λίγα εικοσιτετράωρα από το γράψιμο μέχρι την παρουσίαση της, κάτι θα έχει προκύψει στην ανθρωπότητα, στην περιοχή μας, στην χώρα μας και θα έχει ανατρέψει ίσως, κάποια από τα γραφόμενα .

Με αυτή λοιπόν την αγωνία, βάζω και την ευχή, ότι και να έχει συμβεί να είναι τουλάχιστον προς θετική κατεύθυνση και όχι αυτά που ακούμε και βιώνουμε κάθε μέρα.

Στις θετικές εξελίξεις όμως συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά και λόγω επαγγέλματος ότι πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας για να τις δούμε και όχι τις ευχές μας.

Γίνεται φανερό συνάδελφοι, ότι οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα περνάνε σε νέα φάση , που σηματοδοτείται από την ένταση της επίθεσης σε κάθε μορφή της, η οποία μπλέκει ολοένα και περισσότερο το κουβάρι των ανταγωνισμών, που μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη πολεμική ανάφλεξη, με άμεση εμπλοκή της Ελλάδας και όχι έμμεση μέσα από τις διευκολύνσεις που δήθεν δεν αποτελούν άμεση εμπλοκή.

Καθησυχάζει και σπέρνει αυταπάτες η συγκυβέρνηση, καθώς μόλις πριν ένα μήνα περίπου, καλούσε το λαό να μην ανησυχεί, βάζοντας ακόμη και σαν ασπίδα προστασίας το NATO και την Ε.Ε.

Απόλυτη στοίχιση και για την εσωτερική αλλά και την εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο την ανάκαμψη του κεφαλαίου από τα αστικά επιτελεία και τα κόμματα τους .Ίσως κάποιες στιγμές πολιτικής έξαψης, ξεθάβονταν κάποια σκάνδαλα, οικονομικά θρησκευτικά έτσι για να μπαίνει και καμιά διαχωριστική γραμμή, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και πως αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον τρόπο που στήνουμε τις αναπτυξιακές φιέστες.

Αυτά συνάδελφοι πριν, όπως είπα και παραπάνω, ένα μήνα περίπου, τότε που συγχρόνως με τις αναπτυξιακές φιέστες π.χ στη Θεσσαλονίκη η κλιμάκωση των προκλήσεων εντός του πλαισίου της Ε.Ε. και NATO καλά κρατούσε. Η κράτηση των ελλήνων στρατιωτικών από την 1 Μάρτη, η επαναφορά του ζητήματος των γκρίζων ζωνών και των προκλήσεων, πήγαινε αντάμα με τις διμερείς μπίζνες στον τουρισμό και με μεσίτη μάλιστα τις ΗΠΑ.

Ωστόσο ο μεγάλος παίχτης της Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, Γερμανία , κλείνει το μάτι στην Κίνα και παίζει και ρόλο στη μείωση των ερεισμάτων προς τις αξιώσεις της καπιταλιστικής Ρωσίας .Για να παιχτούν όμως καλά αυτοί οι ρόλοι των καπιταλιστικών σχεδίων και να υποκρύπτουν πάντα και την ιδιοτέλεια και την επίθεση στα φτωχά λαϊκά στρώματα των λαών των Βαλκανίων ,όλο αυτό το καμουφλάρουν με το πρόσχημα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Έτσι μόνο οι λαοί θα συναινέσουν , ευκαιρίες από τη μια και εκβιασμοί για κινδύνους από την άλλη.

Αυτά θα είχε συνάδελφοι η σημερινή εισήγηση, στο πνεύμα της ενημέρωσης για τις πολιτικές εξελίξεις και μια αναφορά περί των Σκοπίων καθώς και την επιτάχυνση των εξοπλισμών του NATO στην ευρύτερη περιοχή μαζί με την προκλητικότητα προς τους λαούς και ιδιαίτερα στην Συρία με πρόσχημα και την επίθεση με χημικά .Όλα αυτά δεν θα

μπορούσαμε, εμείς εδώ συνάδελφοι να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να τα καταδικάζουμε.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ανησυχητικές .Το ξημέρωμα της 14ης Απρίλη άλλο ένα έγκλημα στο πλαίσιο των ισχυρών ανταγωνισμών και το μοίρασμα των αγορών συντελέστηκε .Πυραυλική επίθεση των συμμάχων μας ΗΠΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ εναντίον του λαού της Συρίας, γιατί στο έδαφος της κάθε χώρας κατοικεί ο λαός της.

Σήμερα λοιπόν συνάδελφοι η σκιά κάτω από την οποία γίνεται αυτή η γενική συνέλευση είναι βαριά. Είναι βαριά γιατί δεν στέκεται τίποτα όρθιο όταν ο πόλεμος χτυπήσει την πόρτα μας ,όταν για τα κέρδη των λίγων οι λαοί ματώνουν ,όταν αφανίζονται οικογένειες, αθώοι, άμαχοι, παιδιά, ηλικιωμένοι ,όταν καταστρέφονται όνειρα μιας ζωής σε ένα δευτερόλεπτο ,όταν δεν μπορείς να σταθείς και γίνεσαι πρόσφυγας σε ένα φιλόξενο για σένα τόπο, όπου όλοι σε κοιτάζουν σαν βάρος χωρίς να βλέπουν ουσιαστικά την αιτία που φέρνει τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση.

Κάτω λοιπόν από αυτή τη βαριά σκιά πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημα που αναλογεί και να μην μείνουμε στη μιζέρια και την στενή έποψη μιας συνδικαλιστικής διαδικασίας που είμαστε μαζεμένοι .Η πρώτη πρόταση και απαίτηση συνάμα που προκύπτει είναι να καταδικάσουμε ομοφωνώ και στο ψήφισμα της συνέλευσης αυτή την εγκληματική απάνθρωπη και ωμή βία των ιμπεριαλιστών απέναντι στο λαό της Συρίας καθώς και το κυνικό αλισβερίσι που ξεκινά την αμέσως επόμενη στιγμή μιας τέτοιας επίθεσης στο όνομα της μοιρασιάς της λείας. Και έχουμε εμπειρία από τέτοιες μοιρασιές . Στο Ιράκ ,στο Αφγανιστάν (που κάποτε ήταν και φίλοι των ιμπεριαλιστών)στην Γιουγκοσλαβία, στην Παλαιστίνη, στο Κυπριακό και πολλά άλλα υπό την αιγίδα και του ΟΗΕ.

Καλούμαστε όμως να καταδικάσουμε και τις κυνικές εκείνες δηλώσεις τόσο της συγκυβέρνησης αλλά και της κυπριακής κυβέρνησης για μη συμμετοχή στις επιχειρήσεις και μάλιστα ότι προκύπτουν οι αποφάσεις των συμμάχων μας χωρίς καμιά προσunenνόηση. Έλεος τη στιγμή που γνωρίζουν καλά ότι ο λεκές με το αίμα των λαών δύσκολα ξεπλένεται αλλά κυριότερα να σκεφτούν και το ενδεχόμενο της στροφής τέτοιων συμφερόντων πάνω από τα κεφάλια τα δικά μας. Ή νομίζουμε ότι οι ρόλοι και τα συμφέροντα της αστικής τάξης δείχνουν οίκτο? Το κυπριακό που διχοτόμησε μόνιμα και τη χώρα και το λαό της το ξεχάσαμε?

Κατά την γνώμη μας συνάδελφοι οι ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων είναι τεράστιες. Ιδιαίτερα μετά και την επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ όπου ανακάλυψε τον διαβολικά καλό Τραμπ και συναινεί στην αναβάθμιση της Σούδας, της Ανδραβίδας, του Αράξου και της μικρής Σούδας στην Σύρο.

Το νέο χτύπημα στη Συρία είναι κακός οιωνός. Χρειάζεται επαγρύπνηση και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Όσοι παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν με τους λαούς των γειτονικών χωρών.

Για τις οικονομικές εξελίξεις τώρα συνάδελφοι .

Η συγκυβέρνηση δια στόματος του πρωθυπουργού δεν σταματά ούτε και στα αναπτυξιακά συνέδρια της να εξαγγέλλει με βαρυσήμαντες δηλώσεις ότι θα παλέψει για τις ανισότητες

και τον εργασιακό μεσαίωνα παράλληλα όμως δηλώνει την απαρέγκλιτη ταύτιση με τα μνημόνια και την τρίτη αξιολόγηση.

Ήδη όμως μέχρι το φθινόπωρο του 2017 έχουν ψηφιστεί και δρομολογούνται :

1. Νέες περικοπές σε συντάξεις , παροχές και επιδόματα.
2. Νέες αυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές , από 01/01/18, μέσω της ενσωμάτωσης τους στο ποσό υπολογισμού των εισφορών της επόμενης χρονιάς.
3. Νέες περικοπές σε συντάξεις , παροχές και επιδόματα.

Με δεδομένη την 3^η αξιολόγηση και τα 95 προαπαιτούμενα που τη συνοδεύουν, η κυβέρνηση πλασάρει σαν επιτυχία και έξοδο στις αγορές, τη συμφωνία για επιπρόσθετα μέτρα. Στο όνομα του «τώρα είναι η ώρα του βήματος μπροστά» ζητά τη συναίνεση των α/α, των εργαζόμενων, του λαού.

Με παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα χτίζουν την ανάπτυξη για λογαριασμό της κερδοφορίας των μονοπωλίων, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.

Άραγε συνάδελφοι, τα καθημερινά αδιέξοδα που βιώνουμε εμείς οι μικροεπαγγελματίες και α/α δεν επιβεβαιώνουν ότι το θετικό κλίμα στην αγορά δεν μας αφορά όλους ?

Είμαστε το ίδιο με τις μεγάλες επιχειρήσεις που βλέπουν μέσα από τις νέες ευκαιρίες και τις φορολογικές απαλλαγές να εδραιώνονται και να εκτεινάσουν την κερδοφορία τους?

Εμείς συνάδελφοι , προσπαθούμε να επιβιώσουμε μέσα από ένα βουνό χρέη σε εφορία, ταμεία, απλήρωτους λογαριασμούς , τράπεζες και προμηθευτές που οδηγούν χιλιάδες μαγαζιά και λαϊκά νοικοκυριά σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς .

Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα υπέρογκα έξοδα για τις ανάγκες των οικογενειών μας, που έχουν εκτοξευθεί και την ακρίβεια που μαστιζει βασικά είδη κατανάλωσης και διατροφής, τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ που έχουν γίνει πανάκριβα, τις υπηρεσίες υγείας, τα έξοδα για τα φροντιστήρια των παιδιών μας, τα ενοίκια των φοιτητών/σπουδαστών εκτός της κατοικίας τους, τα δίδακτρα των Ι.Ε.Κ. , τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών και τόσα άλλα.

Από 01.01.2018 προβλέπεται επιπλέον ξεζούμισμα ύψους 3,5 δις. Κάθε χρόνο, για την λαϊκή οικογένεια, σε αντίθεση με τους μονοπωλιακούς ομίλους να απολαμβάνουν πλήθος ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών για την στήριξη των επενδυτικών τους σχεδίων.

Για τους α/α οι φόροι, Φ.Π.Α., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., φόρος εισοδήματος, φόρος αλληλεγγύης αυξάνονται σταθερά. Τα χρέη σε Ταμείο , Τράπεζες και προμηθευτές το ίδιο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μέτρων που προβλέπονται, είναι ότι η διόγκωση της φοροληστείας των χαμηλών στρωμάτων από την άμεση και έμμεση φορολογία θα φθάσει περίπου το 1 δις ευρώ και έπεται και συνέχεια. Το σύνολο του χρέους έχει ξεπεράσει τα 100 δις .

Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα εντείνουν ακόμη περισσότερο τους εκβιασμούς και τις κατασχέσεις απέναντι στα λαϊκά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που έχει ψηφισθεί από την 01.01.18 η καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών συνεπάγεται και αποβολή από την ρύθμιση των 100 δόσεων. Από την 1^η Μάη στο χώρο των ηλεκτρονικών κατασχέσεων μπαίνει και το Δημόσιο για χρέη σε φόρους , ασφαλιστικά ταμεία απειλώντας με άμεση κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών – επαγγελματικού εξοπλισμού – εμπορευμάτων – ακίνητης περιουσίας , ακόμα και πρώτης κατοικίας.

Σημειωτέον ότι για τα χρέη προς το Δημόσιο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κανενός είδους νομική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος με το ισχύον νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί προκειμένου να εισπραχθεί και το τελευταίο ευρώ από τα χρέη που μας φόρτωσαν με την ατέλειωτη φοροληστεία στα χρόνια της κρίσης.

Και όλα αυτά για να πετύχουν και τα ματωμένα πλεονάσματα του 3,5% του Α.Ε.Π.. Μέσα σε όλα αυτά οι δαπάνες από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) που θα μοιραστούν σε επιχειρηματικούς ομίλους διαμορφώνονται σε 6,75 δις ευρώ από τα οποία το 1 δις προέρχεται από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (φόρους και χαράτσια που φορτώνονται στις λαϊκές πλάτες) και 5,75 δις ευρώ από τα κονδύλια στήριξης ΕΣΠΑ και άλλα που προωθεί η Ε.Ε..

Από την άλλη μεριά η νομοθετική ρύθμιση για τον δημοσιονομικό κόφτη που θα κατακρεουργήσει ανάλογα με τις ανάγκες μισθούς και συντάξεις εξαιρεί ρητά και κατηγορηματικά τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δηλαδή αποτελεί το βασικό εργαλείο της χυδαίας στήριξης των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτά που επικαλείται προκλητικά η Κυβέρνηση και επιπλέον συμπεριλαμβάνει εκτός των άλλων κατάργηση του ΕΚΑΣ , πετσόκομμα των συντάξεων χηρείας, εκμηδένιση επί της ουσίας των επικουρικών συντάξεων και σταδιακή μετατροπή της ασφάλισης και της σύνταξης σε ατομική υπόθεση που ανοίγει τον δρόμο στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας για όλα αυτά τα προκλητικά χρησιμοποιεί τη φράση «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

Υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που ζητάνε πιο ευέλικτη αγορά εργασίας , λιγότερη αυστηρή νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης και πιο ευέλικτες συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης , για όλα αυτά εμείς λέμε ότι δεν φέρνουν καλύτερες μέρες για εμάς και τις οικογένειες μας , ίσα ίσα θέλουν τα παιδιά μας και εμάς τζάμπα εργάτες και κατεστραμμένους .

Πώς μέσα από όλα αυτά συνάδελφοι οραματίζεται η Κυβέρνηση την δίκαια ανάπτυξη?

Μήπως κουκουλώνοντας το έγκλημα που συντελέστηκε στον Σαρωνικό με την μεγάλη καταστροφή και οικολογική και όσων μικρών επαγγελματιών έχουν σχέση με τον Σαρωνικό , την παράκτια αλιεία (τους μικρούς ψαράδες δηλαδή) αλλά και τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τα παράλια γενικώς? Μήπως με τις σκανδαλώδεις άδειες ακτοπλοΐας στα επιπλέοντα φέρετρα των εφοπλιστών? Ή μήπως από το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο του λαού της Αττικής και όλης της Ελλάδας?

Και για να έρθουμε λίγο στα δικά μας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Φάμελος όταν τον επισκεφτήκαμε με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ ούτε κουβέντα δεν ήθελε να ακούσει για το εάν

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μας με τα λίγα στερεά απόβλητα τους έως μηδαμινά υποχρεούνται να μπουν στην δαιδαλώδη διαδικασία εγγραφής και τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων Η.Μ.Α..

Μήπως να κάνουμε και μια μικρή αναφορά για το έγκλημα που συντελέστηκε με την πλημμύρα της Δυτικής Αττικής στην Μάνδρα της Ελευσίνας? Εκεί που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχτιζαν πάνω στις όχθες και τις απορροές των νερών παράνομα και έπνιξαν στην κυριολεξία μια πολύ φτωχή εργατική πόλη της Αττικής ?

Εμάς τους α/α και τους μικρούς επαγγελματίες συνάδελφοι δεν πρέπει να μας απασχολεί τότε και πόσες επενδύσεις θα έρθουν. Εμείς δεν πρόκειται να δούμε βελτίωση από την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης με την αυταπάτη ότι στη φάση της ανάπτυξης θα πάρουμε και μεις ένα κομμάτι από τα κέρδη των μονοπωλίων. Ούτε όμως και τους εκκολλαπτόμενους νέους σωτήρες της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διαβεβαιώνουν τον κόσμο της αγοράς (όπως και στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ) περιδιαβαίνοντας και άλλα επιχειρηματικά συνέδρια, ότι δήθεν η δική τους Κυβέρνηση θα τα κάνει καλύτερα.

Η διέξοδος σε εμάς τους μικρούς επαγγελματίες, α/α και εργαζόμενους, βρίσκεται στην άλλη πλευρά συνάδελφοι, στην διεκδίκηση, στην οργάνωση των σωματείων και στην πάλη των δικών μας αναγκών δηλαδή των λαϊκών αναγκών που βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τους σχεδιασμούς Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης.

Η δική τους δίκαιη ανάπτυξη δεν πρόκειται να ξαναφέρει πίσω τα κλεμμένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, δεν πρόκειται να ξαναδώσει 13^η και 14^η σύνταξη στους συνταξιούχους, δεν πρόκειται να αλλάξει τους συντελεστές αναπλήρωσης που δίνουν σύνταξη 192 ευρώ μετά από 35 χρόνια δουλειάς, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβάλει στις λίστες των φαρμάκων χιλιάδες φάρμακα που κόπηκαν από τις λίστες του ΕΟΠΠΥ, δεν πρόκειται να ξαναανοίξει τα πάνω από 250 χιλιάδες μαγαζιά που έκλεισαν και δεν θα σβήσει τα χρέη που η κρίση τους δημιούργησε.

Αλλά να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά συνάδελφοι. Αν κάποιος από μας που έχουν καταφέρει και έστω και μέσα από αυτή την πολυετή κρίση να έχουν μια σταθερή πορεία στον κύκλο των εργασιών τους και έστω και μια μικρή άνοδο στον τζίρο τους και αυτό για συγκεκριμένους λόγους είτε μέσα από την τουριστική ανάπτυξη είτε μέσα από ένα κύκλο γνωριμιών που δεν τους στέρησε το εισόδημα μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι συμβαίνει όταν στο τέλος κάνουν ταμείο? μήπως τότε και μόνο τότε κατανοούν ότι οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς που κατέθεσαν στερώντας τον ελεύθερο χρόνο από τους ίδιους και τις οικογένειες τους, έρχεται τώρα και τους τα παίρνει η εφορία με τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με τον ΕΝΦΙΑ στην επαγγελματική στέγη, με τις ρυθμίσεις των Τραπεζών, με την ακρίβεια των πρώτων υλών που έτσι κι αλλιώς είμαστε εξαρτημένοι από την βιομηχανία που είναι κομμάτι των Τραπεζών και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων?

Μήπως προκειμένου να επιβιώσουν επαγγελματικά αισθάνονται έντονη την ανταγωνιστικότητα ενός μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου ο οποίος λόγω της δυνατότητας του τσακίζει το δικό μας εισόδημα? μήπως οι συνθήκες και οι ασφυκτικές προθεσμίες για τις κατασκευές, οι ποινικές ρήτρες για τα μεγαλύτερα έργα δεν μας

αφήνουν να ανασάνουμε ? πώς βλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα παρόλο ότι μπορεί να έχουμε ένα κομμάτι δουλειάς?

Άραγε σε αυτή την περιβόητη πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της προσέλκυσης των επενδύσεων αλλά και των προγραμμάτων χρηματοδότησης που ανακοίνωσε ο Τσίπρας στην πρόσφατη ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ , πόσοι από μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που να μας εντάξουν σε ένα τέτοιο συνεργατικό όχημα?

Κακά τα ψέματα. Θεωρώ συνάδελφοι για τις δεδομένες συνθήκες που διανύουμε με την δήθεν ανάπτυξη να βρίσκεται συνεχώς στα στόματα των πολιτικών αρχηγών ότι : όσοι συνάδελφοι καταστράφηκαν μέσα σ' αυτή την εννιάχρονη κρίση , άλλοι τόσοι θα καταστραφούν με την συνεχώς εξαγγελλλόμενη ανάπτυξη.

Βρισκόμαστε κάτω από την πίεση και τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του μεγάλου κεφαλαίου , ότι εμείς οι μικροί επαγγελματίες και α/α είμαστε το διαρθρωτικό πρόβλημα δηλαδή είμαστε η επιχειρηματικότητα ανάγκης και οι εκλεκτοί μόνο είναι εκείνοι οι λίγοι μεσαίοι επιχειρηματίες και κατά τη ΓΣΕΒΕΕ «η λεγόμενη επιχειρηματικότητα ευκαιρίας».

Είναι καθάρο πια ότι αυτή η τακτική που εξυπηρετεί και η ΓΣΕΒΕΕ είναι η τακτική της σταθερής υποστήριξης των μεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που μπορούν και διαθέτουν κεφάλαια αλλά και χρηματοδοτούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους , τις δημόσιες επενδύσεις και τα ΕΣΠΑ.

ΔΕΝ είναι ψέματα συνάδελφοι ότι οι χιλιάδες α/α και μικροί επαγγελματίες μείναμε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε αυτές τις τακτικές που πιστά υπηρέτησε και η ΓΣΕΒΕΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου τον Γενάρη , που ενώ μέσα στην τροπολογία του είχε ενσωματώσει τις κατασχέσεις από 500 ευρώ και την οριστικοποίηση της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά το τριτοβάθμιο όργανο μας το βρήκε το νομοσχέδιο σε αναπτυξιακό θετικό πρόσημο.

Στον αντίποδα των θέσεων αυτών και των κοινωνικών διαλόγων μαζί με το Σ.Ε.Β. την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή , την Ένωση Εφοπλιστών και την Ένωση Τραπεζιτών , εμείς σαν Ομοσπονδία πήραμε το μέρος και καλέσαμε τα Σωματεία μας σε οργάνωση αγώνων και κινητοποιήσεων , όπως π.χ. για την 21^η Φλεβάρη, θεωρώντας ότι οι κοινωνικοί διάλογοι δεν έχουν καμία θέση παρά μόνο του συμβιβασμού και της σύμπλευσης με τα μεγάλα συμφέροντα.

Μέσα όμως από τις πιέσεις Σωματείων και Ομοσπονδιών αναγκάζεται, πιέζεται αλλά και στην ουσία κατανοεί και η ΓΣΕΒΕΕ ότι χωρίς την παραμικρή κινητοποίηση μένει και ακάλυπτη στον ρόλο που υπηρετεί και εξαγγέλλει κινητοποίηση για τις 16 του Μάη. Το μπαλάκι βέβαια της οργάνωσης της κινητοποίησης το πετάει στις Ομοσπονδίες και ο λόγος είναι ότι δεν ταιριάζουν οι θετικές αποφάσεις περί της 3^{ης} αξιολόγησης που φέρνει κατασχέσεις με τα στημένα συνέδρια με Πρωθυπουργό και Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Προσωπική μου απορία είναι το γιατί ενώ η ΓΣΕΒΕΕ εξαγγέλλει κινητοποίηση για τις 16 Μάη προσπερνάει με τόση μεγάλη ευκολία την κορυφαία ετήσια ημερομηνία διοργάνωσης στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα της 1^{ης} του Μάη (Εργατική Πρωτομαγιά) και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία ανακοίνωση.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, ότι με αυτές τις πρακτικές δεν οργανώνεται η πάλη των α/α και των μικρών επαγγελματιών αλλά ούτε και το πλαίσιο πάλης που κατέθεσε ενόψει της κινητοποίησης μας πείθει για κάτι άλλο, όταν :

- Δεν γίνεται καμία νύξη για την κατάργηση του νόμου των κατασχέσεων
- Καμία νύξη για την διαγραφή τμήματος των χρεών που χρόνια τώρα μας φορτώνουν στην πλάτη για να σωθούν τα μονοπώλια και οι τράπεζες από την κρίση
- Καμία νύξη για το πραγματικό αφορολόγητο παρά μόνο προτάσεις για φορολογικούς συντελεστές σε μεγάλα εισοδήματα κλπ

Δεν μπορεί συνάδελφοι να είσαι και με τον αστυφύλαξ και τον χωροφύλαξ , διαλέγεις με ποιόν πραγματικά θέλεις να πας.

Εμείς συνάδελφοι στην Ομοσπονδία μας έτσι τα αντιλαμβανόμαστε. Θέλουμε το συνδικαλιστικό κίνημα να είναι ο μπροστάρης των διεκδικήσεων των α/α και των μικρών επαγγελματιών καθώς και των αναγκών της λαϊκής οικογένειας.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και να δείξουμε τη διέξοδο στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους που βρέθηκαν θύματα σ' αυτήν την 9χρονη καπιταλιστική κρίση που είδαν το εισόδημα τους να καταρρέει , τα μαγαζιά τους να μην έχουν δουλειά , η οικογένεια τους να βγάζει δύσκολα πέρα.

Θέλουμε οι αγώνες και η συμμετοχή μας σε αυτούς να ανακουφίζουν και να ικανοποιούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες μας και σ' αυτό συμπορευόμαστε με τους φυσικούς μας σύμμαχους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Θέλουμε με λίγα λόγια η κοινωνική συμμαχία να κάνει υπόθεση της την πάλη και όχι την εκμετάλλευση και τις αυταπάτες για δήθεν δίκαιη ανάπτυξη με ψίχουλα για μας και υπέρογκα κέρδη για τους μεγάλους.

Με αυτά τα νοήματα πρέπει να κάνουμε πράξη το σύνθημα μας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΡΕΗ – ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΒΕ».

Όλα τα Σωματεία μας να καλέσουν σε Συνελεύσεις τα μέλη τους , να πάρουν αποφάσεις και σαν πρώτο σταθμό της έναρξης των κινητοποιήσεων τους να ορίσουν την 1^η του Μάη καθώς και να αξιοποιήσουν και την απόφαση της ΓΣΕΒΕΕ για κλείσιμο των μαγαζιών στις 16 του Μάη , ώστε να κάνουν δική τους υπόθεση την πάλη για τα πραγματικά αιτήματά μας.

Σ' αυτό το δρόμο πάλης, συνάδελφοι, δεν είμαστε μόνοι μας.

Μια σειρά από Σωματεία και Ομοσπονδίες που συσπειρώνονται με την Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (Π.Α.Σ.Ε.Β.Ε.) όπως κι εμείς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να αγωνιστούμε για :

- Καμιά κατάσχεση, κανένας πλειστηριασμός στην πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη, τα εργαλεία και τα μέσα εργασίας από δάνεια που βρίσκονται στο κόκκινο. Κατάργηση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών για χρέη στον ΟΑΕΕ.
- Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Κούρεμα του κεφαλαίου κατά 30% για τους εν ενεργεία αυτοαπασχολούμενους και κατά 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.
- Επαναφορά του αφορολόγητου για τους αυτοαπασχολούμενους. Ατομικό αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί . φορολογία στο πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων . αύξηση της φορολογίας προοδευτικά στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.
- Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός που να καλύπτει τις απαραίτητες λειτουργίες κάθε μικροεπιχείρησης.
- Αποσύνδεση των ασφαλιστικών οφειλών από την πρόσβαση σε παροχές υγείας- πρόνοιας – περίθαλψης. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογένειές τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου- επίδομα τοκετού και επίδομα μητρότητας (6μηνο) . Αντίστοιχη μέριμνα για τους παιδικούς σταθμούς σε κάθε Δήμο.
- Αναπλήρωση των απωλειών στις συντάξεις και κατάργηση των νέων αυξήσεων στις εισφορές. Όρια συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες. Σύνταξη με βάση τις καταβεβλημένες εισφορές, για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν συμπληρώσει συντάξιμη ηλικία, και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τμήμα ή το σύνολο των οφειλών τους. Οριστική διαγραφή όλων οφειλών απομείνουν.
- Την δυνατότητα ένταξης όλων των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη. Τη δυνατότητα ένταξης όλων των συναδέλφων που αναγκάστηκαν να κλείσουν με χρέη τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να χρειάζεται επανένταξη.

Συναδέλφωι , μέσα από τις εργασίες του 48^{ου} Συνεδρίου μας, θα ήθελα να περάσει από την σκέψη όλων μας και το γεγονός ότι σαν κλάδος , έχουμε λόγο ύπαρξης, έχουμε εκείνα τα ποιοτικά στοιχεία, τη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα μέσα από την παιδεία μας, να αναπτύξουμε τον κλάδο, να κάνουμε πράξη εκείνες τις πραγματικές προτάσεις που θα ήθελαν την επιπλοποιία και την ξυλουργική να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας μας ξεκινώντας από την αξιοποίηση της αειφόρας ανάπτυξης της πρώτης μας ύλης που είναι το ξύλο και οι καλλιέργειες του, που τόσο πολύ έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια.

Επίσης η τεχνογνωσία και η καινοτομία που πηγάζει μέσα από τα Πανεπιστήμια μας , τις σχολές της τεχνολογίας του ξύλου αλλά και τις σχολές των Τ.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης να αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να πάμε και ένα βήμα παρά πέρα.

Μπορούμε συνάδελφοι και άριστους εξειδικευμένους τεχνίτες να έχουμε και ποιοτικές ξύλινες κατασκευές να παράγουμε για την σύγχρονη ελληνική κατοικία.

Σαν Ομοσπονδία έχουμε συζητήσει και με καθηγητές των Τ.Ε.Ι. και με μαθητές-φοιτητές, για το πώς ονειρεύονται μια θέση εργασίας ενός τεχνίτη του ξύλου μέσα στις σύγχρονες τεχνολογίες και την εποχή που διανύουμε. Σε τίποτα δεν μοιάζουν οι γνώμες και τα όνειρα των απογόνων μας με αυτά της καθημερινής πίεσης για να βγει το μεροκάματο. Ανοίγουμε τους ορίζοντες μας μακριά από τα συμφέροντα που θέλουν να δουλεύουμε για τα προϊόντα των εταιρειών και το πώς θα ρυθμίζουν την κερδοφορία τους χρησιμοποιώντας το μυαλό, τη τεχνογνωσία, τα όνειρα, τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες και την εργατική μας δύναμη. Να χαράξουμε ένα τέτοιο μέλλον, που θα προβάλλει μέσα από την τέχνη μας και τις ανθρώπινες αξίες.

Ευχαριστώ