

2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΙΚΑ

ΣΤΟ 49^Ο ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΪΔΑΡΙ 9 ΙΟΥΝΗ 2019

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 49^Η ΓΣ ΤΗΣΠΟΒΣΚΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στην 49^η Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τα Σωματεία της Αθήνας για την έμπρακτη και ουσιαστική βοήθεια της διοργάνωσης του Συνεδρίου μας.

Εύχομαι σε όλους τους Συναδέλφους που βρίσκονται εδώ σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους εκπροσωπώντας τον κλάδο μας και τα σωματεία, να έχουν μια καλή έκβαση της διαδικασίας – να εξάγουν θετικά συμπεράσματα και να βοηθήσουν

με τον δικό τους τρόπο τους συναδέλφους – τα σωματεία τους και γενικότερα τον ρόλο και τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος.

Καλωσορίζω ειδικότερα τους παλαίμαχους συναδέλφους και τον πρώην Πρόεδρο που μας τιμά με την παρουσία του.

Θα προσπαθήσω συνάδελφοι να είμαι όσο πιο συνοπτικός αλλά και περιεκτικός στην εισήγηση μου προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν το λόγο περισσότεροι ομιλητές.

Συνάδελφοι,

Είμαστε εδώ μετά από ένα χρόνο και κάτι, όχι για κανένα άλλο λόγο αλλά επειδή συνέπεσαν διεργασίες όπως οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις - οι γιορτές του Πάσχα , αλλά και η διοργάνωση της τελετής για τα 100 χρόνια της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. που έπρεπε να δώσουμε και την ανάλογη χρονική προτεραιότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Συνάδελφοι,

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ούτε μια μέρα δεν καθάρισαν τα σύννεφα του πολέμου των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων των αλυτρωτισμών που υποδαυλίζονται από τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων, που αποτελούν την βασική απειλή για την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Δηλαδή την ευρύτερη περιοχή τα Βαλκάνια, την Μεσόγειο τις χώρες της μέσης ανατολής. Ούτε μια μέρα δεν σταμάτησαν οι πολεμικές συγκρούσεις οι ξεριζωμοί η προσφυγιά.

Το γαϊτανάκι στην περιοχή μας ξεκίνησε με τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας έχοντας βάλει το χέρι τους οι Η.Π.Α. μαζί με την Ε.Ε.. Ακολουθούν οι υποκινούμενοι αλυτρωτισμοί, η μοιρασιά και η αλλαγές συνόρων. Μεθοδευμένα προωθείται το σχέδιο της μεγάλης Αλβανίας και η νατοϊκή συμφωνία για Κόσοβο-Αλβανία με πρόφαση την ειρήνη στην περιοχή. Η ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ ήταν η βασική κατεύθυνση της περιβόητης συμφωνίας των Πρεσπών και όχι το όνομα του κράτους αυτού. Ούτε οι αλυτρωτισμοί μειωθήκαν ούτε εξασφαλίζεται η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή. Βάζουν τα πόδια του ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ και με πρόσχημα και τις βλέψεις και τα καπρίτσια των τούρκων μετατρέπουν την χώρα σε μια μεγάλη νατοϊκή Βάση σε στεριά και θάλασσα.

Όλα αυτά με τις ευχές της Ε.Ε. και δια στόματος και της Καγκελαρίου Μέρκελ, όπου έδινε τα εύσημα στην μέχρι σήμερα Κυβέρνηση Σύριζα και τον Πρωθυπουργό τονίζοντας ότι επιτελέστηκε ένα σημαντικό έργο φέροντας την FYROM στην πόρτα

της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ότι μέσα από αυτές τις θυσίες του λαού θα πιάσουν τόπο οι θετικές εξελίξεις δηλαδή έξοδος από τα μνημόνια και άλλα καλά.

Όμως η έντονη στρατιωτική παρουσία Αμερικάνων, Άγγλων, Γάλλων, Ρώσων δεν προμηνύει τίποτα καλό για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα με τους ανταγωνισμούς να οξύνονται για τους υδρογονάνθρακες και τους αγωγούς η περιοχή μοιάζει με πυριτιδαποθήκη.

Καλό είναι συνάδελφοι, μέσα από αυτά εμείς να βλέπουμε την πραγματικότητα και την ουσία που είναι :

1. Το σταυροδρόμι που έχει επίκεντρο την χώρα αλλά και τον λαό μας με τις αντιθέσεις των ιμπεριαλιστικών και των μεγάλων αντιτιθέμενων συμφερόντων μεταξύ πολύ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και δυνάμεων που θέλουν γη και ύδωρ , εκμεταλλεύσεις γης – ενέργειας – θαλασσίων και εναέριων συμφερόντων. Για τις μεταφορές τα κέρδη από την ενέργεια, το νερό την ιδιωτικοποίηση της υγείας της παιδείας , την αναζωπύρωση της κρίσης του τραπεζικού συστήματος με πιο πρόσφατο στην Ιταλία αλλά και ανησυχίες που θέλουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να αντιπαρατίθενται στον τρόπο και το μίγμα της αστικής διαχείρισης. Τέτοιο χαρακτήρα ανταγωνισμών και οικονομικών αντιπαραθέσεων έχει και το βρετανικό BREXIT. Έτσι εξηγείται και ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Ρωσίας - Κίνας – ΕΕ, με τα συμφέροντα μονοπωλιακών κολοσσών να γίνονται κρατική πολιτική. Η παγκόσμια οικονομία γίνεται πεδίο οξύτατων ανταγωνισμών με συνέπειες στις λαϊκές ανάγκες, με κίνδυνους για την ειρήνη.

Επίσης στο χορό των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών εδράζονται και οι ευαισθητοποιήσεις των ισχυρών γύρω από την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και επειδή και σ' αυτό το πεδίο πρέπει ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης να έχει κυρίαρχο ρόλο έχουμε πλέον στημένο από Η.Π.Α. – Κίνα ένα ολόκληρο μηχανισμό επονομαζόμενο χρηματιστήριο ρύπων. Καλλιεργώντας και την συναντίληψη της Ε.Ε. ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει για να συνεχίσει να ρυπαίνει». Αυτά συμβαίνουν συνάδελφοι το 21^ο ανάγκες αιώνα όχι τον 19^ο ούτε τον 20^ο .

Γιατί τα γράφω όλα αυτά ?

Κατά την γνώμη μου, συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση στην περιοχή και τον κόσμο έχει άμεση επίδραση στην ζωή μας. Για παράδειγμα η συμμετοχή των κυβερνήσεων στους ανταγωνισμούς στην περιοχή πέρα από τους κίνδυνους εμπλοκής της χώρας σε πολεμικές περιπέτειες, συντηρεί για δεκαετίες ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στρατιωτικών δαπανών στον κόσμο. Έτσι όμως τροφοδοτούνται τα κρατικά ελλείματα, μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία

συσσωρεύονται κρατικά χρέη που θα πληρώνουν αρκετές γενιές χωρίς ποτέ να ξεπληρώνονται.

Είναι κροκοδείλια τα δάκρυα τους για την δήθεν καταστροφή της μεσαίας τάξης. Σήμερα και φτωχοποιούν τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροβιοτέχνες. Προσπαθούν να βγάλουν λάδι και να δικαιώσουν ένα ολόκληρο εκμεταλλευτικό σύστημα που μάλιστα. Τμήματα της πολιτικής σαπίλας να διακηρύσσουν ότι πονάνε για τους μικρούς επαγγελματίες.

Μας βούτηξαν στα καζάνια της κόλασης με χρέη , με ανεργία και με ψεύτικες δήθεν ελαφρύνσεις και αυταπάτες περί ανάπτυξης , λες και η ανάπτυξη είναι για μας τους μικρούς. Λες και η ζωή μας και των παιδιών μας είναι μόνο για ασταμάτητη δουλειά , για λίγα ψίχουλα, για τσακισμένα δικαιώματα, για ασφαλιστικές και κοινωνικές παροχές που έρχονται από τον μεσαίωνα κι από κοινωνικά συστήματα που μόνο με σύγχρονες μορφές δουλείας συγκρίνονται. Έχουμε λοιπόν σχέση συνάδελφοι και με το τι συμβαίνει σε όλο το γίνεσθαι και αυτοί που δεν έχουν θέση στον συνδικαλισμό και στις ηγεσίες του , είναι όσοι πιστεύουν ότι φταίει η κακή διαχείριση ενός προσώπου και ένας μικρός κύκλος που εκμεταλλεύεται ή δημιουργεί σκάνδαλα οικονομικά ή φοροαποφυγές και άλλα.....

Μας βαφτίζουν προοδευτική πολιτική τις μικροεπιστροφές συντάξεων , φόρων, Φ.Π.Α., που είναι ψίχουλα μπροστά σ' αυτά που μας έχουν υπαρπάξει τα προηγούμενα χρόνια. Τάζουν μέσα από μια αναιμική ανάπτυξη που μάλιστα δεν διαφαίνεται σε όλους εμάς, δηλαδή ένας χρεωμένος συνάδελφος σήμερα δεν μπορεί και να θέλει , να αναλάβει ένα σοβαρό έργο, του λείπουν πιστοποιήσεις – ενημερότητες αλλά και έχει αποδιοργανώσει και την όποια παραγωγική ικανότητα διέθετε.

Έπειτα δεν έχουμε σ' όλη τη χώρα τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης και ευφορίας από πλευράς και τουρισμού.

Στις μεγάλες πόλεις συνάδελφοι τα μονοπώλια δεν σου αφήνουν χαραμάδα για επιβίωση.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα- οι φοιτητές το ίδιο. Άρα ποιος θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα του μικρομάγαζου για μια επίπλωση ή για μια κατασκευή;

Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι ακόμα και σε περιόδους κρίσης διατηρούν την κερδοφορία τους διότι έχουν καταπατήσει κάθε εργασιακή σχέση με μισθούς πείνας και ωρομίσθια εργασία. Κι όλο αυτό με την συναίνεση των Κυβερνήσεων και της Ε.Ε..

Αρνητικό δε στοιχείο για την επιβίωση μας είναι οι πρώτες ύλες και τα εξαρτήματα που είναι όλα σε μια τάση ακρίβειας αλλά και τα διαχειρίζονται

εμπορικοί και βιομηχανικοί όμιλοι που δεν ενδιαφέρονται για την μικρή ελληνική αγορά.

Η οικοδομή επίσης συνάδελφοι, κι ας μην έχουμε αυταπάτες παρ'ότι βλέπουμε μια μικρή κινητικότητα και ειδικά στην ανακαίνιση παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Και τα όποια μεγάλα έργα βλέπε Ελληνικό π.χ. περνάνε στα χέρια μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών.

Σημειωτέον ότι δεν έπαψε ούτε στιγμή ο Σ.Ε.Β. αλλά και οι εκτιμήσεις της Ε.Ε. να θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα εμάς τους μικρούς επαγγελματίες.

Κατά την γνώμη μου συνάδελφοι , βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα :

1) Η πραγματική εικόνα του κλάδου αλλά και των υπολοίπων κλάδων αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ εδώ και 10 χρόνια παραμένει σταθερά δυσμενής.

2) Οι όποιες διαφοροποιήσεις στην εικόνα αυτή έχει να κάνει με το κατά πόσο η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων εκπροσωπείται σήμερα μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

3) Σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα το εκπροσωπούν πλειοψηφίες που στην βάση τους εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματική ανακούφιση των συναδέλφων. Αυτό απογοητεύει τους συναδέλφους και τους αποστασιοποιεί κάθε μέρα και πιο μακριά από το συνδικαλιστικό κίνημα. Ρόλο σ' αυτό παίζει και το κλείσιμο χιλιάδων μαγαζιών. Οι νέοι συνάδελφοι που ανοίγουν ή συνεχίζουν από διαδοχή την δραστηριότητα τους δεν συμμετέχουν θεωρώντας ότι είναι σάπιο όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Σ' αυτό έχουν ευθύνες οι σημερινές συνδικαλιστικές ηγεσίες.

4) Άλλη μια εκδοχή είναι η δια της ανάθεσης διεκδίκηση μέσα από κοινωνικούς διαλόγους. Απόδειξη σ' αυτό είναι η χαμηλή ως ανεπαρκής συμμετοχή σε κινητοποιήσεις συνδικαλιστών της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. όποτε και όταν αυτό συμβαίνει. Μια εικόνα χίλιες λέξεις.

Στόχοι μας για το επόμενο διάστημα:

Σ'ότι αφορά τον πραγματικό και ουσιώδη ρόλο μας στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι :

1. Η συσπείρωση δυνάμεων μας και η ανάπτυξη μετώπων πάλης και αγώνα σε κάθε νομό της πατρίδας μας με βάση τις διεκδικήσεις για φορολογικό – ασφαλιστικό - επιβίωση.

2. Προσπάθεια μαζικοποίησης των σωματείων από συναδέλφους που αισθάνονται την ανάγκη να πουν φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Από συναδέλφους που ζητάνε και διεκδικούν την πραγματική ανακούφιση και όχι από τις 120 δόσεις μόνο αλλά κοιτώντας το αύριο κι από το τι σύνταξη θα πάρει με αυτά που θα νομίζει σήμερα ότι τον βολεύουν να δώσει. Από συναδέλφους που θέλουν να ανατρέψουν και να ζωντανέψουν τα άμαζα σωματεία σφραγίδες μετατρέποντας τα σε ελπίδα πραγματική γι' αυτούς και το μέλλον των παιδιών και της οικογένειας.

Δεν είναι τυχαίο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα στηρίζεται σε άμαζα σωματεία. Βολεύει τους επιτήδειους και μάλιστα ενοχοποιεί και αδίκως κάποιες φορές αγωνιστές που από απειρία κάνουν λάθη. Ενώ οι επιτήδειοι βγαίνουν πάντα λάδι. Βρίσκονται στις κορυφές του συνδικαλιστικού κινήματος πηδώντας τα σκαλοπάτια δέκα-δέκα.

Σήμερα κάποιοι μεγαλοσυνδικαλιστές συνάδελφοι μας βγαίνουν και σε τηλεοπτικούς σταθμούς με εκτιμήσεις και δηλώσεις για τα προβλήματα που προκαλούν οι εκλογικές διαδικασίες στην αγορά. Άκουσον! Κάποτε μας έφταιγαν οι ξένοι εργάτες, σήμερα δεν βρίσκουμε άλλη δικαιολογία και μας φταίνε οι εκλογές. Ωραία!!!!

Για τους νέους ασφαλισμένους:

Άραγε σήμερα που μιλάμε υπάρχει έστω ένας νέος συνάδελφος που νομίζει ότι με το ισχύον ασφαλιστικό θα πάρει σύνταξη; Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο οι διεκδικήσεις και αγώνες των συνταξιούχων δεν πρέπει να ενισχύονται με την συμμετοχή και των νέων συναδέλφων για το συνταξιοδοτικό ;

Για το φορολογικό :

Το αφορολόγητο είναι ο κύριος λόγος σήμερα συνάδελφοι που πολλοί από εμάς χρωστάμε στην εφορία . Είναι άδικο μέτρο η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, το τέλος επιτηδεύματος. Τι θα μείνει για να πας στην οικογένεια; δηλαδή στο τέλος θα μας ακολουθάει και η ρετσινιά του φοροκλέφτη ;

Για τις 120 δόσεις :

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις, όχι μόνο δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στα σημερινά αδιέξοδα των αυτοαπασχολούμενων, αλλά αντίθετα διατηρεί στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τα γεννούν, πως δεν έχει στόχο να ανακουφίσει τους αυτοαπασχολούμενους από τα αδιέξοδα που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε, αλλά να περιορίσει τη δυσαρέσκεια και να αυξήσει τις ταμειακές ροές, να διογκώσει τα πλεονάσματα. Ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος

παρουσιάζεται σαν προεκλογική παροχή. Τον περιορισμό της δυσαρέσκειας, αλλά και την αύξηση των ταμειακών ροών και την διόγκωση των πλεονασμάτων, έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση και όχι την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων από τα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε. Το νομοσχέδιο αυτό, παρά την πολύμηνη κυοφορία του, δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στα σημερινά αδιέξοδα. Αντίθετα, παραμένουν στο ακέραιο όλες οι αιτίες που τα γεννούν Όσον αφορά τα χρέη προς το ασφαλιστικό ταμείο: Ο επανυπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα, μειώνει μεν το ποσόν των χρεών, δίνει όμως συντάξεις χαμηλότερες κατά 41% - 65%. Το κούρεμα των προσαυξήσεων είναι ουσιαστικά ψευδεπίγραφο, αφού αυτές επανεμφανίζονται σχεδόν αυτούσιες με βάση το προβλεπόμενο επιτόκιο των δόσεων. Δεν καταργείται το ΚΕΑΟ, για τα χρέη των αυτοαπασχολούμενων στο ταμείο τους, αντίθετα, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί παραμένουν οι κύριοι μοχλοί εκβιασμού για να εισπραχθεί και το τελευταίο ευρώ όσων δεν καταφέρουν να εκπληρώσουν τις τρέχουσες και τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις τους. Η διέξοδος που προσφέρεται στους 80 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους σε συντάξιμη ηλικία, που έχουν εγκλωβιστεί χωρίς σύνταξη λόγω χρεών, είναι ασφυκτική. Με το πιστόλι στον κρόταφο, υποχρεώνονται να επιβιώσουν με μια κουτσουρεμένη σύνταξη λόγω συντελεστών αναπλήρωσης και επανυπολογισμού εισφορών, σύνταξη που θα μειωθεί ακόμα περισσότερο από τις δεκαετίες δόσεις των ρυθμίσεων. Ακόμα και όσοι δεν προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, οι σφαγιαστικοί συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου δίνουν σύνταξη κατά 7% - 45% χαμηλότερη (ανάλογα τον χρόνο αρχικής ασφάλισης), για τα ίδια ποσά ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές για την Υγεία ρυθμίζονται και τοκίζονται και αυτές, χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό στη σύνταξη και ας είχαν αποκλειστεί από το δικαίωμα στη δημόσια Υγεία οι αυτοαπασχολούμενοι με χρέη στο ταμείο. Όσον αφορά τα χρέη προς την εφορία και τους δήμους ρυθμίζει όπως - όπως τα συσσωρευμένα χρέη των αυτοαπασχολούμενων, καθαγιάζοντας και διατηρώντας στο ακέραιο τις αντιλαϊκές πολιτικές που τα δημιούργησαν. Ακόμα και έτσι όμως, η κυβέρνηση αφήνει στο απυρόβλητο ορισμένα βασικά ερωτήματα: Η κατάργηση του αφορολόγητου, οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης των χαμηλών εισοδημάτων, η επιβολή του κεφαλικού φόρου του τέλους επιτηδεύματος, ο ΕΝΦΙΑ, μέτρα φορολογικά που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και διατήρησε με ευλάβεια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι οι βασικές αιτίες εκτόξευσης των χρεών; Ποιος έχει την ευθύνη για τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στην τοπική διοίκηση, που με τη σειρά της, συνεχίζοντας και συμπληρώνοντας την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, φόρτωσε τα βάρη στα συνήθη υποζύγια τους μικρομαγαζάτορες; Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι φοροφυγάδες ή "στρατηγικοί κακοπληρωτές", τη στιγμή που το φορολογικό φορτίο τους πολλαπλασιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια; Πέρα από το προεκλογικό λούστρο που επιδιώκει να προσδώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις ρυθμίσεις των χρεών, πέρα από τις φανφάρες περί "δίκαιης ανάπτυξης" και

"κοινωνικής ευαισθησίας", η πραγματικότητα προβάλλει αδυσώπητη και δεν μπορεί εύκολα να κουκουλωθεί. Με τις ρυθμίσεις αυτές δεν "κουρεύεται" κανένα χρέος. Ο εκβιασμός του επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, έχει πανάκριβο τίμημα, τις συντάξεις πείνας. Το δήθεν κούρεμα των προσαυξήσεων, η τιμωρία δηλαδή του οφειλέτη που δεν εξασφάλισε έγκαιρα το απαραίτητο χρηματικό ποσό για τις υποχρεώσεις του, ακυρώνεται στην πράξη, αφού οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με όρους τραπεζικού δανεισμού, δηλαδή με τόκο. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που φούντωσαν τα χρέη, "ζουν και βασιλεύουν". Οι συνέπειές τους, τα προηγούμενα χρόνια, φιλοκόβονται σε 120 δόσεις για να διευκολυνθεί η κατάποσή τους, για να εισρεύσει νέο χρήμα στα ταμεία, που μπροστά στο δυσθεώρητο όγκο των χρεών, ήταν δύσκολο να εισπραχθεί. Και στη γωνιά τα μαντρόσκυλα του ΚΕΑΟ, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών για όσους δεν πεισθούν από την "κοινωνική ευαισθησία" της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να ξεπλύνουν τη δική του ευθύνη για την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων και για τα συσσωρευμένα χρέη τους. Στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του, κράτησε άθικτο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει οδηγήσει στη συσσώρευση των χρεών αυτών, συμπλήρωσε και προώθησε αντιασφαλιστικές επιδιώξεις δεκαετιών, με δικούς της νόμους αυστηροποιήθηκαν οι αναγκαστικές εισπράξεις κατασχέσεις, οι οποίες σήμερα ξεκινούν από τα 500 ευρώ. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο την ομηρία 80.000 αυτοαπασχολούμενων σε συντάξιμη ηλικία, με χρέη πάνω από 20.000 ευρώ. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πληρώσει δεκαετίες ασφαλιστικών εισφορών και κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα ασφαλιστικά δικαιώματα, ακόμα και το σπίτι τους. Η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση είναι προσωρινή και προϋποθέτει το δραστικό περιορισμό ακόμα και αυτής της κουτσουρεμένης σύνταξης του νόμου Κατρούγκαλου, για μια δεκαετία. Όλες οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις που δημιούργησαν το πρόβλημα αυτό εξακολουθούν να ισχύουν. Η προσωρινή αναστολή τους, για να γεμίσουν τα ταμεία σε βάρος της επιβίωσης των συνταξιούχων, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Κανένας αυτοαπασχολούμενος δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τα "παχιά" λόγια της κυβέρνησης. Ακόμα και αν υποχρεωθεί να συρθεί στις ρυθμίσεις αυτές κάτω από το βάρος του εκβιασμού, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Δεν έχει τίποτα να περιμένει από τις προεκλογικές εξαγγελίες που λειτουργούν σαν προπέτασμα καπνού για τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Κριτήριο δεν μπορεί να είναι το "μικρότερο κακό", γιατί έτσι η ζωή του χειροτερεύει καθημερινά. Πώς θα ανταπεξέλθει στις σημερινές υποχρεώσεις του, που παραμένουν βαριές και επιβαρύνονται επιπλέον με τις ρυθμίσεις, σε μια αγορά που μονοπωλείται όλο και περισσότερο; Μοναδικό του κριτήριο πρέπει να είναι οι βασικές ανάγκες της οικογένειάς του. Η ικανοποίησή τους δεν είναι μόνο ή κυρίως ατομική του υπόθεση, αλλά απαιτεί ένταση της κοινωνικής πάλης. Η οργανωμένη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, με ένα πλαίσιο που να

παίρνει υπόψη του αυτές τις ανάγκες, μπορεί να δώσει πραγματική διέξοδο. Σε αυτά τα πλαίσια, η Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ. προτείνει, με τις παρακάτω θέσεις: Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους αυτοαπασχολούμενους, με αύξησή του στις 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ανά προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ και αναδρομική διαγραφή τους από τα χρέη. Διαγραφή τόκων και προστίμων, όπως και του 30% του χρέους στην εφορία για αυτοαπασχολούμενους μέχρι 12.000 ευρώ εισόδημα. Κατάργηση όλων των προσαυξήσεων που έχουν εκτοξεύσει τα αρχικώς οφειλόμενα ποσά προς τον ΕΦΚΑ και ταυτόχρονα, κατάργηση της εισφοράς υγείας και των χρεών που αντιστοιχεί σε αυτές. Δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους. Πραγματικές ρυθμίσεις ανακούφισης για τα χρέη προς το ασφαλιστικό ταμείο, με εισοδηματικά κριτήρια και αποσύνδεση της αποπληρωμής των χρεών από την παροχή στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στην δημόσια Υγεία και την αξιοπρεπή σύνταξη. Κατάργηση των κατασχέσεων για χρέη των αυτοαπασχολούμενων στο ταμείο τους. Άμεση άρση της ομηρίας χιλιάδων ασφαλισμένων σε ηλικία συνταξιοδότησης, άμεση χορήγηση σύνταξης χωρίς περικοπές, με ευνοϊκή ρύθμιση των προηγούμενων χρεών, με εισοδηματικά κριτήρια που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή σύνταξη. Κατάργηση του ορίου των 20.000 ευρώ χρεών στον ταμείο σαν προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης. Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και των σφαγιαστικών συντελεστών αναπλήρωση που αυτός εισάγει. Δυναμώνουμε τους αγώνες για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων, για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, ενάντια στη φοροληστεία και τα χαράτσια. Μόνο με τους αγώνες μπορούμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν μας ικανοποιεί μια ζωή σε δόσεις.

Ευχαριστώ