

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α/Α
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6/2020

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομοσπονδία μας παίρνει μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, ωστόσο η σημερινή αποδεικνύεται από τις καταστάσεις που ζούμε ιδιαίτερα κρίσιμη. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αλλά και πολλά σωματεία και ομοσπονδίες που ήρθαμε σε επαφή και δεν κατάφεραν να παρευρεθούν καταλαβαίνουμε ότι κατευθυνόμαστε στο μάτι ενός νέου κυκλώνα. Αν και είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας από μας έχει αναπτύξει τις δικές του ιδιαίτερες δράσεις, η αναγκαιότητα να συντονίσουμε το βηματισμό μας μπροστά στα νέα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι όρος θα λέγαμε για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ που δίνουν για μία ακόμα φορά τη μάχη της επιβίωσης.

Όλοι ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία του κορονοϊού, η νέα ύφεση που ρίχνει βαριά την σκιά της στην ελληνική οικονομία έχουν οδηγήσει χιλιάδες συνάδελφους σε ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας.

Δεν προλάβαμε καν να συνέλθουμε από την προηγούμενη κρίση και τις πολιτικές των μνημονίων που τη συνόδευσαν και σήμερα καλούμαστε να ξεπεράσουμε νέα εμπόδια. Αναδουλειά σε πολλούς κλάδους και αναιμικό εισόδημα, νέα χρέη που προστίθενται στα παλιά, και ο κατάλογος μακραίνει.

Αν σε κάτι συμφωνούμε όσοι είμαστε εδώ σήμερα, είναι ότι μπροστά σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Η κυβέρνηση και διάφοροι παρατρεχάμενοι, μας λένε “κάντε υπομονή και όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό”. Άλλοι μας λένε ότι “θα λογαριαστούμε μετά”. Όμως, σε πείσμα όσων μας θέλουν σιωπηλούς, αντικρίζοντας τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί και τη μεγάλη αβεβαιότητα για το αύριο, αναγκαζόμαστε να σημάνουμε συναγερμό.

Σήμερα είναι απαραίτητο να πάρει σάρκα και οστά η ενωμένη δράση όλων όσων έχουν εμπιστοσύνη στην συλλογική πάλη, όλων όσων θεωρούν τα σωματεία κύτταρα αντίστασης στις αντιλαϊκές πολιτικές, όσων θέλουν να εμποδίσουν την νέα επίθεση που έρχεται. Η ομοσπονδία μας, σωματεία και οι άλλες ομοσπονδίες που βρισκόμαστε σήμερα εδώ απορρίπτουμε την “κινούμενη άμμο” της υπομονής που μας προτείνει η κυβερνητική πολιτική και οι υποστηρικτές της. Γι’ αυτό και μέχρι τώρα δεν κάτσαμε στα αυγά μας. Οι συνεχείς παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα, από τις οποίες ξεχώρισαν οι κινητοποιήσεις εκατοντάδων φορέων εργαζόμενων, α/α, νεολαίας, γυναικών και φυσικά των ίδιων των υγειονομικών για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της λαϊκής υγείας, η “οργανωμένη απειθαρχία” της 1ης Μαΐου που τόσο ενόχλησε την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ αλλά και οι πιο πρόσφατες κινητοποιήσεις επαγγελματιών στις 3 του Ιούνη σε 15 πόλεις σε όλη τη χώρα, έδωσαν μια πρώτη απάντηση σε

όσους ήθελαν να επιβάλουν σιγή “ιχθύος”, έδειξαν ότι υπάρχει η μαγιά για να γίνει το βήμα που κάνουμε σήμερα.

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές γνώμες ή και τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε κλάδου, ενώνουμε σήμερα τις φωνές μας γύρω από τα κοινά, μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συνεχίζουμε να υπερασπίζουμε μαχητικά το δικαίωμα των εκατοντάδων χιλιάδων συνάδελφών μας στην επιβίωση. Πυξίδα μας είναι οι σύγχρονες ανάγκες των ίδιων και των παιδιών τους γιατί δε συμβιβάζομαστε με μια ζωή γεμάτη ανασφάλεια. Οδηγός μας είναι τα λαϊκά δικαιώματα στην δημόσια υγεία, που τόσο πολύ δοκιμάστηκε με την πανδημία, στις αξιοπρεπείς συντάξεις, στην δωρεάν δημόσια παιδεία, όλα αυτά για τα οποία καθημερινά μοχθούμε και που παρά τη σκληρή πολύωρη εργασία που καταβάλλουμε, εξελίσσονται σε όνειρο θερινής νυκτός.

Είμαστε σήμερα εδώ γιατί δεν αρκούμαστε στο κουτόχορτο της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, του δήθεν “ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου” που χρόνια μας ταΐζουν κυβερνήσεις και ΕΕ προκειμένου να συναινέσουμε στα σχέδιά τους, στις πολιτικές τους. Κάψαμε τη γούνα μας από αυτές. Έχουμε πια πείρα και ξέρουμε ότι για να αποσπαστούν κατακτήσεις χρειάζεται μαζικότητα, αποφασιστικότητα, σύγκρουση με τις κυρίαρχες πολιτικές που ευνοούν τους λίγους, τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες. Η ιστορική πείρα δείχνει ότι καμία κυβέρνηση ποτέ δεν χάρισε το παραμικρό, αυτά που μέχρι σήμερα μπορεί να θεωρούνταν δεδομένα κατακτήθηκαν με συλλογικούς αγώνες.

Γι αυτό και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που έχουμε σήμερα μαζί μας την ομοσπονδία και τα μεγαλύτερα σωματεία των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, που με τις συνεχείς και μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων όρθωσαν εμπόδια, απέσπασαν κατακτήσεις, τσαλάκωσαν τις κυβερνήσεις που αναγκάστηκαν να τους υποδεχτούν ακόμα και με δακρυγόνα, έδωσαν πραγματικά μαθήματα αγώνα.

Συνάδελφοι συναδέλφισσες,

Ξέρουμε καλά ότι η πρωτοβουλία που παίρνουμε σήμερα βρίσκει το κίνημα σε υποχώρηση, τη πλειοψηφία των συναδέλφων μας απογοητευόμενη, στριμωγμένη στη γωνία. Ξέρουμε καλά ότι για μία ακόμα φορά θα βγουν οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες των ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ και θα πουν το κλισέ, ότι οι αγώνες, που οι ίδιες υπονομεύουν με κάθε τρόπο, δεν έχουν αποτέλεσμα. Ξέρουμε όμως επίσης καλά, και σας καλούμε και εσάς να θυμηθείτε, ότι όλα αυτά τα χρόνια, δεν κερδίσαμε τίποτα με την εγκαρδιότητα των «κοινωνικών διαλόγων» και τις θέρμες χειραψίες των «κοινωνικών εταίρων». Τα σουρτα – φέρτα στα υπουργεία δεν έσωσαν το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, δεν μείωσαν τα φορολογικά βάρη που μας φόρτωσαν οι κυβερνήσεις.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει πια να απεγκλωβιστεί από αυτές τις χρεοκοπημένες λογικές, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την υποβάθμιση των αγωνιστικών διεκδικήσεων.

Γι αυτό και σήμερα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, σας καλούμε να κάνουμε ένα βήμα μπρος, να ανοίξουμε μια καινούρια σελίδα αγώνα και είμαστε σίγουροι ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν τελικά το αγωνιστικό παράδειγμά μας

ΥΓΕΙΑ

Αν και δεν είθισται στο κίνημα των α/α να ασχολούνται οι συνδικαλιστικοί φορείς με αυτά τα θέματα, θα λέγαμε συνάδελφοι ότι οι ίδιες οι συνθήκες αυτή τη φορά το επιβάλλουν.

Δεν θέλουμε να περιγράψουμε την κατάσταση που όλοι βιώσαμε, την ανησυχία όλων μας να προστατευτεί η υγεία της οικογένειάς μας απέναντι σε έναν άγνωστο ιό. Θρηνούμε και εκφράζουμε πρώτα απ' όλα τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων, των χιλιάδων νεκρών στη χώρα μας και διεθνώς. Δίνουμε το χέρι στο λαό μας που με χαρακτηριστική πειθαρχία εφάρμοσε τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά και για ένα ακόμα λόγο, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας.

Το πιστεύουμε συνάδελφοι και το λέμε καθαρά από την αρχή:

Αν κάτι ανέδειξε η πανδημία, ήταν και είναι η αξία ενός συγχρόνου δημόσιου συστήματος υγείας ικανού να αποτελέσει ασπίδα σε κάθε υγειονομική κρίση, να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων.

Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια να εμφανιστούν ως δικαιολογημένες οι εκατόμβες των νεκρών λόγω ενός αόρατου εχθρού, σε μια εποχή που η επιστήμη έχει εκτιναχτεί, που σχεδιάζονται ταξίδια αναψυχής στο διάστημα. Απορρίπτουμε τη λογική που δαιμονοποιεί τα φυσικά φαινόμενα, όχι γιατί τα υποτιμούμε, αλλά γιατί πίσω από αυτή τη λογική επιδιώκεται να κρυφτούν οι ίδιες οι αιτίες της κατάστασης, οι πολιτικές που έστρωσαν το έδαφος.

Τα ζήσαμε δυστυχώς συνάδελφοι και άλλες φορές. Τα ζήσαμε με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στην Αττική και αλλού. Τα ζουν οι συνάδελφοι στο Βόλο, τη Δυτική Αθήνα, που αναπνέουν κάθε μέρα τον καρκίνο γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσές μπίζνες. Αρνούμαστε να δεχτούμε τη λογική τους ότι οι αναγκαίες υποδομές και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι κόστος και σπατάλη.

Η υπεράσπιση και διεύρυνση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της λαϊκής υγείας αντικειμενικά μπαίνει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων μας. Από την πρώτη στιγμή η ομοσπονδία μας και άλλοι φορείς σε όλη τη χώρα, στήριξαν τις κινητοποιήσεις των γιατρών και των υγειονομικών. Αυτές οι κινητοποιήσεις έσπασαν την σιγή, έδειξαν ότι η κοινή δράση αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων, σπουδαστών, συνταξιούχων, του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος απέναντι στα οξυμμένα λαϊκά προβλήματα, για τις σύγχρονες ανάγκες μπορεί να πολλαπλασιάζει τη δύναμη μας. Μπορεί να χαλάσει τα σχέδια αυτής και κάθε κυβέρνησης που πίνει νερό στο θεό της ανταγωνιστικότητας, που δε διστάζει να μοιράζει κάθε χρόνο 4 δις για ΝΑΤΟικές δαπάνες αλλά αρνείται να προσλάβει το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να στελεχώσει νοσοκομεία και κέντρα υγείας, να εξασφαλίζει κάθε μέσο πρόληψης και θεραπείας για τους εργαζόμενους.

Οι παρεμβάσεις μας ήταν αυτές που έδειξαν ότι “ βασιλιάς είναι γυμνός”, δεν επέτρεψαν στην κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από τους περιορισμούς και την ατομική ευθύνη ή τα δραματικά ανακοινωθέντα περί «αόρατου εχθρού».

Η κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί να χειριστεί την καυτή πατάτα που βρέθηκε στα χέρια της, φέρει βαριές ευθύνες - όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις - για τη τραγική κατάσταση του διαρκώς υποβαθμιζόμενου συστήματος υγείας. Για την ενίσχυση και την προώθηση των μονοπωλίων σε κάθε πτυχή της λαϊκής υγείας. Ήταν όμως τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που «ένιπταν τας χείρας τους» στην πανδημία.

Ότι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα για την πανδημία το πέτυχε ο λαός εφαρμόζοντας τις επιστημονικές οδηγίες, δεν το πέτυχε η τραγική υποχρηματοδότηση της υγείας.

Δεν το πέτυχαν οι πολυεθνικές του φαρμάκου, του ιατρικού εξοπλισμού και των μέτρων προστασίας της υγείας. Αυτοί έχουν πόλεμο, ποιος θα πάρει τα ηνία για το εμβόλιο και τα νέα φάρμακα, αυτοί κάνουν εμπάργκο εξαγωγή σε αναπνευστήρες για να τις πουλήσουν σε δυσβάσταχτες τιμές, αυτοί θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μας.

Δεν το πέτυχαν οι πολυδιαφημιζόμενοι όμιλοι με τις διάφορες «δωρεές» τους, που εξασφάλισαν με τις π.ν.π. τεράστια κέρδη και ετοιμάζουν νέες μπίζνες με τις ΣΔΙΤ που πρόσφατα τους έταξε ο πρωθυπουργός. Ούτε φυσικά οι αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων που κερδοσκοπήσαν ασύστολα με την εξέταση ανίχνευσης του test, για την οποία κυβέρνηση και ΕΟΠΥΥ σφύριζαν αδιάφορα.

Ούτε οι διάφοροι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες, που παριστάνουν τους σωτήρες. Ούτε κάποιοι από την αντιπολίτευση, που ψήφισαν και εφάρμοσαν με αδίστακτο τρόπο μνημόνια, και σήμερα δήθεν αντιμάχονται τα αντιλαϊκά μέτρα. Ποιος ξεχνάει τους καβγάδες Αδωνη – Πολλάκη για το ποιος έχει περιορίσει περισσότερο τις δαπάνες στην υγεία. Ήταν ο Αδωνης τότε ως υπουργός που διεκδικούσε την πατρότητα των μέτρων για να μην του πάρει τη δόξα η τρόικα.

Αλλά και η πολιτισμένη Ευρώπη, η ΕΕ, και αυτή κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος “υγεία 2014- 2020” είναι αυτές που έφεραν αυτή την κατάσταση, τους γιατρούς να αναγκάζονται να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, τους σχεδόν 200.000 νεκρούς.

Το παραμύθι των δήθεν ανώτερων υπηρεσιών υγείας πρόνοιας στην οποία κυριαρχούν τα λεγόμενα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ξεσκεπάστηκε πανηγυρικά από την πανδημία. Εδώ όλα τα καπιταλιστικά κράτη πήραν μεγάλο μηδενικό. Το «σύστημα υγείας» που χτίστηκε στη βάση της ανταποδοτικότητας, του καπιταλιστικού κέρδους κατέρρευσε, ακόμη και στη μητέρα του “σύγχρονου” καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, παρά τον ηρωισμό των εργαζομένων σε αυτό.

Ακόμα και στη χώρα μας, που προς το παρόν οι συνέπειες είναι σχετικά πιο περιορισμένες σε σχέση με άλλα κράτη, τη νύφη κλήθηκαν να πληρώσουν διάφοροι μόνιμοι και έκτακτοι ασθενείς αφού 2 καρπούζια δε χωρούσαν κάτω από την ίδια μασχάλη [75% των τακτικών χειρουργείων αναβλήθηκε, 1/3 από τις ακτινοθεραπείες το ίδιο]

Η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που επιτρέπει την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Οι επιδημίες και οι πανδημίες επαναλαμβάνονται. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μέτρα παίρνει το κάθε κράτος να μειώσει τις επιπτώσεις, τι βασικό επίπεδο υγείας έχει σε ομαλές συνθήκες, ώστε να δίνει ασφάλεια στον πληθυσμό, όταν βρεθεί σε δύσκολες συνθήκες, φυσικών καταστροφών ή επιδημίας.

Σε αυτές τις συνθήκες κρίνονται όλοι. Όσοι έχουν την θέση για δημόσιο σύστημα υγείας σαν γαρνιτούρα σε ένα πλαίσιο που αποπνέει επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Όσοι απαξιώνουν τους αγώνες για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, άλλα διοργανώνουν πρόθυμα ευρωπαϊκές διημερίδες για προγράμματα και επιδοτήσεις που δεν έχουν δει ούτε στα όνειρα τους οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι. Ο κάθε συνδικαλιστής, το κάθε σωματείο κρίνεται για την στάση του απέναντι σε τέτοια σοβαρά ζητήματα όπως η δημόσια υγεία. Για το αν οργανώνει την πάλη για τον κάθε συνάδελφο με εργατικό ατύχημα που δικαιούται ψίχουλα, για αυτόν με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν παίρνει αποζημίωση και φυτοζωεί.

Γι αυτό εμείς συνεχίζουμε! Βροντοφωνάζουμε ότι η προστασία της υγείας μας, των παιδιών μας, είναι αδιαπραγμάτευτη! Απαιτούμε εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα γιατί έρχεται συνέχεια

[τα ξανακοιτάμε αν χρειάζεται κάτι πιο αναλυτικό]

-Άμεση πρόσληψη μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων. Να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλα τα δημοσιά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και να ανοίξουν άμεσα όλες οι μονάδες ΜΕΘ που χρειάζονται. Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας σε πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας

-Να σταματήσει εδώ και τώρα η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας. Παλεύουμε για αποκλειστικά, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, με κάλυψη όλων των αναγκαίων δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

-Να διατεθούν στον πληθυσμό δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους όλα τα απαραίτητα υλικά προφύλαξης. Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια

Συνάδελφοι,

Ξέρετε και σεις καλά ότι δεν υπάρχει συνάδελφος που να μην ανησυχεί για την λεγόμενη επόμενη μέρα. Από την πρώτη στιγμή των μέτρων περιορισμού, χιλιάδες συνάδελφοι βρέθηκαν χωρίς κανένα εισόδημα ενώ ακόμα περισσότεροι είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, την οικονομική τους δραστηριότητα να τραβάει χειρόφρενο.

Όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα αλλά και χιλιάδες α/α, ξέρουμε πια πολύ καλά ότι τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης δεν αντιμετώπισαν ούτε κατά διάνοια τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε

Τα 800€ του επιδόματος, που παρεμπιπτόντως δόθηκαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, τα εκμηδένισαν τα έξοδα του σπιτιού και του μαγαζιού, οι καθημερινές ανάγκες. Άλλοι συνάδελφοι δεν τα πήραν καν, άλλοι τα μοιράστηκαν με τους συνεταιίρους.

Όσο για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που πήραν αναστολή, όλοι ξέρουμε ότι δε θα μας χαριστούν, αντίθετα θα φορτωθούν και αυτές στις προηγούμενες εκκρεμότητες. Η εφορία, οι τράπεζες, το ΚΕΑΟ μας περιμένουν στη γωνία

Οι δήθεν μειώσεις στα δημοτικά τέλη που ανακοίνωσαν διάφοροι δήμοι, σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχθηκαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες αφού τα μπιλιέτα της ΔΕΗ έχουν τα δημοτικά τέλη στο ακέραιο. Μάλιστα κάποιοι δήμοι είχαν και το θράσος να πουν σε συνάδελφους που πήγαν να διαμαρτυρηθούν "πληρώστε τώρα και βλέπουμε στο τέλος του χρόνου"

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η κυβέρνηση κινήθηκε πυροσβεστικά, να περιορίσει τις ακραίες συνέπειες παρά να δώσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματά μας, πολύ περισσότερο να αλλάξει κατεύθυνση στην πολιτική της.

Γι αυτό και τα ίδια τα μέτρα που πήρε είχαν περιορισμένο και καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και δεν αλλοιώνουν ούτε ένα κόμμα από το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και κατατρώει συστηματικά το εισόδημά μας.

Άμεσα θα αποδειχθεί και του λόγου το αληθές. Ήδη αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, ετοιμαζόμαστε όλοι για την κατάθεση των νέων φορολογικών δηλώσεων. Νέες οφειλές θα προκύψουν για όλους μας αφού θα συνεχίσουμε να φορολογούμαστε από το 1ο ευρώ και να πληρώνουμε χαράτσια, όπως ισχύει τα τελευταία 8 χρόνια. Όσο και να πλασάρονται οι ρυθμίσεις

ως λύση στο πρόβλημα, κάθε κυβέρνηση έχει μάλιστα νομοθετήσει και από μία, αυτό παραμένει στο ακέραιο. Το ίδιο ισχύει και για τις αυξημένες από φέτος ασφαλιστικές εισφορές κ.ο.κ.

Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, θα λέγαμε ότι «πληρώνουν το μάρμαρο» περισσότερο απ' όλους σε αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Η διπλή και τριπλή ιδιότητα, συζύγου, μάνας, επαγγελματία ή συμβοηθούτος μέλους δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, σε συνδυασμό και με την απουσία κοινωνικής μέριμνας. Ακόμα και τα όποια δικαιώματα καταργούνται στο όνομα δήθεν της ισότητας των δύο φύλων. Ούτε αυτό το κουτσουρεμένο επίδομα λοχείας δεν υπάρχει για τις αυτοαπασχολούμενες. Πολλές γυναίκες γυρνάνε στα μαγαζιά λεχώνες. Ταυτόχρονα, πολλές εργασίες που οι α/α εκτελούν μόνοι τους, καταπονούν πολύ περισσότερο τις συναδέλφισσες, τα προβλήματα υγείας είναι πολλαπλάσια, χωρίς να υπάρχει πολιτική πρόληψης. Η βαρβαρότητα της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης και οι συνέπειες της αντανακλώνται και εδώ.

Το μέγλωμα των παιδιών αποτελεί άθλο για τις συναδέλφισσες.

Πολλοί δήμοι, ακόμα και γι' αυτές τις πετσοκομμένες υπηρεσίες, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κλπ, ζητούν ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα εγγραφής του παιδιού σε αυτά.

Συχνή είναι η εικόνα παιδιών να μεγαλώνουν στα καροτσάκια ή να διαβάζουν στα μαγαζιά, να περνάνε τα καλοκαίρια μέσα στο μαγαζί, από την έλλειψη παιδικών κατασκηνώσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, εκτός των άλλων, είναι και ο ιδιαίτερα χαμηλός βαθμός συμμετοχής στη συνδικαλιστική δράση αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Τα σωματεία, δεν έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τα συγκεκριμένα προβλήματα, τα υποτιμούν, δεν συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνεργασία με τους γυναικείους συλλόγους, οργανώσαμε το προηγούμενο διάστημα ένα σχέδιο παρέμβασης για την κυριακάτικη αργία, δράση που άφησε θετικά αποτελέσματα, το επόμενο διάστημα να δυναμώσουμε την κοινή δράση με πλαίσιο πάλης που να εμπεριέχει ειδικά αιτήματα και διεκδικήσεις, επιδιώκοντας τη συμμετοχή περισσότερων συναδελφισών.

Γι αυτό και δε σταματάμε τις διεκδικήσεις μας.

Γι αυτό και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ως τη μόνη αποδεκτή λύση που μπορεί να περιορίσει σε ένα βαθμό τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία των μικροεπιχειρήσεών μας. Γι αυτό και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για κατάργηση χαρατσιών όπως ο ΕΝΦΙΑ, το τέλος επιτηδεύματος αλλά και για τη δραστική μείωση των απαράδεκτων και άδικων έμμεσων φόρων που κατατρώνε το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας.

Γι αυτό και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για διαγραφή μέρους των χρεών στην εφορία και τις τράπεζες που συσσωρεύτηκαν ως αποτέλεσμα της προηγούμενης κρίσης αλλά και των αντιλαϊκών πολιτικών που τη συνόδευσαν. Απαιτούμε εδώ και τώρα λύση: διαγραφή των τόκων και των προστίμων αλλά και του 30% του υπόλοιπου χρέους. Αρκετά πληρώσαμε τις τράπεζες.

Τα αιτήματα αυτά αποτέλεσαν και το βασικό αντικείμενο της πρόσφατης κινητοποίησής μας στο υπουργείο Οικονομικών. Τα λόγια του διευθυντή που μας υποδέχτηκε -ότι “ δεν αντέχει η οικονομία την υλοποίησή τους”- αποτελούν πραγματική πρόκληση. Γιατί την ίδια στιγμή αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δίνουν συστηματικά γη και ύδωρ, ζεστό χρήμα, φοροαπαλλαγές, κάθε είδους διευκολύνσεις για την θωράκιση και τη διεύρυνση της κερδοφορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλοεπενδυτές σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας απολαμβάνουν αναρίθμητα προνόμια που καλούνται να πληρώσουν με το υστέρημά τους τα λαϊκά στρώματα, μέσα σε αυτούς και οι α/α. Ακόμα και εν όψει της πανδημίας η κατά τ’ άλλα περιορισμένες δυνατότητες, δεν εμπόδισαν την κυβέρνηση να δώσει νέα δωράκια στους διάφορους μεγαλοκλινικάρχες, στους οποίους έδινε 1600 την ημέρα για τη χρήση ΜΕΘ, όταν προ πανδημίας έδινε 800 ευρώ! Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα. Η ουσία είναι ότι οι αντοχές της οικονομίας τους έχουν αποδειχθεί στενός κορσές για τα δικά μας αιτήματα και ανάγκες.

Για αυτό και δεν συμβιβάζομαστε με τα ψίχουλα και με τα υποτιθέμενα μέτρα στήριξης των α/α στα πλαίσια επανεκκίνησης της οικονομίας. Γι αυτό και αρνούμαστε να τσιμπήσουμε την προπαγάνδα για τα λεγόμενα οριζόντια μέτρα ενίσχυσης του επιχειρηματικού κόσμου που δήθεν απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Γιατί βλέπουμε στην πράξη ότι η κυβέρνηση μοιράζει χρήμα ζεστό με τη σέσουλα στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις πιο δυναμικές μΜ επιχειρήσεις που την ενδιαφέρουν και απλά προσαρμόζει ορισμένα μέτρα για να χωρέσουν και οι μικροεπιχειρήσεις των α/α με στόχο να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή και να αποσπάσει την ανοχή μας. Παρόμοιες προτάσεις έχουνε και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, π.χ. για φτηνό δανεισμό των επαγγελματιών.

Αυτές τις μέρες με αφορμή το ν/σ που κατατίθεται για τις μικροπιστώσεις αλλά και τη 2η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, υπουργοί και παρατρεχάμενοι προβάλλουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση δήθεν έλυσε το γόρδιο δεσμό των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων που απέκλειαν τους α/α.

Βέβαια τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: 56.000 επιχειρήσεις σε σύνολο άνω των 800 χ εντάχθηκαν στο πρώτο μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής με τους α/α χ.πρ να αποκλείονται εξαρχής. Στο δε πρόγραμμα ΤΕΠΗΧ, μόλις 10.000.

Και αυτή, είναι η μία όψη του νομίσματος. Γιατί στην πράξη, ας αναρωτηθούμε: ποιος από μας πιστεύει ότι σε συνθήκες μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, αν ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα, μόνο και μόνο για να κλείσει τρύπες, θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα; η πείρα δείχνει ότι λίγοι είναι αυτοί που θα ενταχθούν και ακόμα λιγότεροι αυτοί που θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του δανεισμού. Να το πούμε πιο απλά, όποιος δανείζεται χωρίς αυτά που δανείζεται να του αποφέρουν επιπρόσθετο κέρδος, και αυτό ισχύει για την συντριπτική πλειοψηφία των α/α, στο τέλος απλά μεγαλώνει τη μαύρη τρύπα των χρεών του. Δεν είναι

άλλωστε λίγοι οι συνάδελφοι που είναι ήδη στις κόκκινες λίστες και στα μαύρα κατάστιχα των τραπεζών για δάνεια προηγούμενων χρόνων

Κακά τα ψέματα όμως, συνάδελφοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν επαγγελματίες είναι πώς θα επιβιώσουμε με δεδομένη την αντικειμενική κυριαρχία των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγορά και μάλιστα σε συνθήκες επιστροφής σε μια νέα ύφεση που προς το παρόν είναι άγνωστο το βάθος και η διάρκειά της (δημοσιεύματα μιλούν για μείωση του εμπορικού τζίρου κατά 50 % τον Ιούνιο σε σχέση με πέρσι, για τον τουρισμό δε συζητάμε καν)

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν στο επίκεντρο κυρίως τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι τα δικαιώματα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, των α/α.

Αυτά τα συμφέροντα είναι που καθορίζουν και τα όρια των πολιτικών που αφορούν τις πιο μικρές επιχειρήσεις αλλά και τη διαρκή επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας. Σε αυτό επικεντρώνουν όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που πίνουν νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας αλλά και οι ίδιες οι κατευθύνσεις της ΕΕ.

Με βάση αυτά τα συμφέροντα για παράδειγμα, όλες οι κυβερνήσεις του προηγούμενου διαστήματος ιεράρχησαν ως μοχλό της ανάπτυξης τη λεγόμενη εξωστρέφεια, το συγκριτικό πλεονέκτημα του τουρισμού. Τώρα, χιλιάδες επαγγελματίες στις τουριστικές περιοχές, στην εστίαση, το εμπόριο, σε άλλα επαγγέλματα που έδεσαν τη μοίρα τους με αυτόν, όπως τα ταξί, έμειναν μετέωρα. Και η επιστροφή στα νέα τουριστικά ρεκόρ, πολύ φοβόμαστε, ότι δε θα βρει μεγαλοξενοδόχους και μικροεπαγγελματίες στην ίδια θέση. Εδώ αποδεικνύεται και ότι η κυβέρνηση προχωρά με δύο μέτρα και δύο σταθμά αφού για τους μεν μικροεπαγγελματίες, τα αναγκαία πρωτόκολλα για την πανδημία εξελίσσονται σε μάλιστα αφού δεν υπάρχει καμία στήριξη, ενώ για τους μεγάλους όπως τις αεροπορικές εταιρίες, γίνονται φύλλο και φτερό προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κέρδη τους. Και βέβαια η κυβέρνηση συνεχίζει εξίσου πονηρά να προωθεί τις στοχεύσεις της, πάνω από 20 νομοσχέδια παντός είδους αναμένονται το καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι στο όνομα της σωτηρίας του τουρισμού, προχώρησε στο βάπτισμα μιας ακόμα περιοχής σε τουριστική προκειμένου να απελευθερώσει παραπέρα το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές (Σπάτα)

Συνάδελφοι, τα αδιέξοδα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διογκώνονται

Σε αυτές τις συνθήκες αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ατομική εργασία μας, όσο σκληρή και να είναι, ποτέ δε θα είναι αρκετή για να εξασφαλίσει σε μας και την οικογένειά μας ασφάλεια, σταθερό εισόδημα, κάλυψη των αναγκών μας

Γι' αυτό και τίποτε δεν έχουμε να περιμένουμε από τα καλοπιάσματα για εθνική ομοψυχία, από τα νέα κοινωνικά συμβόλαια που θέλουν να αποσπάσουν και πάλι τη συναίνεσή μας, την ανοχή μας μπροστά στο νέο γύρο της αντιλαϊκής επίθεσης που προετοιμάζεται

Γιατί κακά τα ψέματα: ποιοι θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν τις νέες κρατικές δαπάνες και τους δημοσιονομικούς στόχους; ποιοι θα κληθούν να θυσιάσουν δικαιώματα και ανάγκες ώστε να θωρακιστεί εκ νέου η οικονομία;

Ποιος πιστεύει ότι η ανάπτυξη, αν και εφόσον έρθει, θα είναι δίκαιη, θα είναι για όλους;

Γι αυτό και από αυτό το βήμα απορρίπτουμε για μια ακόμα φορά τις λογικές της συναίνεσης.
Γι αυτό και απορρίπτουμε τις λογικές της υπομονής και των δήθεν εφικτών λύσεων, εντός των τειχών της στρατηγικής ενίσχυσης του κεφαλαίου.
Ο μονόδρομός τους, αποδεικνύεται κακοτράχαλος για μας και τις οικογένειές μας

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Ας αναρωτηθούμε γιατί δουλεύουμε ατέλειωτες ώρες γιατί κάνουμε καθημερινά θυσίες, γιατί στο κάτω κάτω ξεκινήσαμε από όλες τις γωνίες της Ελλάδας για να έρθουμε σήμερα εδώ. Η απάντηση είναι απλή: γιατί θέλουμε για εμάς, για τις οικογένειες μας, για όλο τον λαό, να ζούμε με αξιοπρέπεια, να έχουμε δουλειά με ανθρωπινά ωράρια να έχουμε πρόσβαση σε ποιοτική υγεία σε ποιοτική παιδεία για τα παιδιά μας, να έχουμε ελεύθερο χρόνο, να μπορέσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς ακόμα και όταν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε. Όλες αυτές οι σύγχρονες ανάγκες των α/α δεν μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά, η πρόσφατη πανδημία αλλά και η προηγούμενη πολύχρονη οικονομική κρίση το επιβεβαιώνουν

Γι αυτό και σήμερα σηκώνουμε τη σημαία του αγώνα, της σύγκρουσης με αυτές τις πολιτικές.

Προτείνουμε για συζήτηση ένα πλαίσιο πάλης με μετρά στήριξης και διεκδικήσεις που πραγματικά μπορούν να μας δώσουν ανάσα, ιδιαίτερα για αυτούς που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ!

- Άμεση επανένταξη των α/α στο αφορολόγητο όριο ύψους 12.000 ευρώ, Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ, της προκαταβολής φόρου, μείωση των έμμεσων φόρων. Τις αυξημένες κρατικές δαπάνες, να τις πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και όχι οι μικροί ΕΒΕ, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι
- Απαλλαγή των α/α από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για όσο διάστημα κρατούν τα μετρά περιορισμού, χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Διαγραφή τόκων και προστίμων για τα χρέη ατομικής ασφάλισης, κατάργηση της εισφοράς υγείας και των χρεών που προκύπτουν από αυτή
- Άμεση αποκατάσταση των συντάξεων και απόδοση 13ης 14ης σύνταξης. Να καταργηθεί εδώ και τώρα ο νόμος Βρουτση-Αχτσιόγλου.
- Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες, για όλους τους α/α και τα λαϊκά στρώματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, μέχρι το Σεπτέμβρη. Αρκετά ταΐσαμε τις τράπεζες.
- Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη ΔΕΗ ή άλλους ιδιώτες παρόχους και προς άλλες πρώην ΔΕΚΟ μέχρι το Σεπτέμβρη. Φθηνότερο τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο για τους α/α και τα λαϊκά στρώματα.
- Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ. Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους α/α
- Απαλλαγή όλων των α/α από δημοτικά τέλη για 6 μήνες. Απαλλαγή από τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση πχ για κυλικεία σχολείων, δημοτικά αναψυκτήρια κλπ.
- Διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% του υπολοίπου χρέους στην εφορία και τις τράπεζες. 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους

- Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που έκλεισαν ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.

Χωρίς αυτά, η επιβίωση δύσκολη και τα αδιέξοδα μεγάλα

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες

Πρέπει να μας απασχολήσουν ορισμένα βασικά ερωτήματα.

Τα μέτρα «επανεκκίνησης» της οικονομίας συμπεριλαμβάνουν και τις μικροεπιχειρήσεις;

Εμείς λέμε ότι η εμπειρία αποδεικνύει ότι «την μερίδα του λέοντος» θα καρπωθούν για μια ακόμη φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπώλια. Η φορολογική μας αφαίμαξη και γενικά των λαϊκών στρωμάτων, θα προσφέρει το οξυγόνο για την ανάπτυξη την κερδοφορία τους, για την ένταση της μονοπώλησης που μας πνίγει.

Οι δήθεν «αντοχές» της οικονομίας που μας επαναλαμβάνουν μονότονα οι κυβερνήσεις χωρούν την ικανοποίηση των βασικών αναγκών που αναφέραμε παραπάνω;

Εμείς λέμε ότι κάθε φορά που διατυπώνονται τέτοιου είδους επιχειρήματα, το μάρμαρο το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Είναι ο προπομπός περικοπών των δικαιωμάτων στην δημόσια υγεία, την δημόσια παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, είναι ο προθάλαμος της περικοπής των συντάξεων. Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αρκούν οι διαπραγματεύσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα και τις αγωνίες μας;

Εμείς απαντάμε κατηγορηματικά όχι. Η απόσπαση κατακτήσεων, η άμυνα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να αποκτήσει υπόσταση, να έχει αποτελέσματα, μόνο αν οργανωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, αν ακολουθήσουν όλο και περισσότερα σωματεία και ομοσπονδίες τον δρόμο της συλλογικής πάλης. Η δήθεν «διαπραγμάτευση» χωρίς τους παραπάνω όρους είναι ναρκοθετημένη και προσφέρει βολικό άλλοθι σε κάθε κυβέρνηση να αποσπά την συναίνεση των αυτοαπασχολούμενων με επιμέρους ελιγμούς. Πως πέρασαν τόσα αντιλαϊκά μέτρα τα προηγούμενα χρόνια με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες στον ρόλο του αξιόπιστου συνομιλητή;

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τις ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΣΕ, που πλειοδοτούν αυτή την περίοδο στη διατύπωση αιτημάτων προστασίας για όλες τις μΜ επιχειρήσεις, πολλές φορές όμως στο παρελθόν έκαναν πίσω αφού και οι ίδιοι ασπάζονται το ίδιο θεό με τις κυβερνήσεις της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας.

Το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η δωρεάν υγεία, οι συντάξεις δεν είναι στην ατζέντα τους, τουλάχιστον από τη σκοπιά των αναγκών και των διεκδικήσεων των πιο μικρών α/α. Μπορεί να σηκώνουν σκόνη για κάθε είδους προσωρινό και επιμέρους μέτρο, δεν αγγίζουν όμως τις βασικές κατευθύνσεις των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονικά γιατί και οι ίδιοι προσκυνούν στον ίδιο θεό, αυτόν της ανταγωνιστικότητας.

Γι αυτό και ακροβατούν, στην κυριολεξία πατούν σε δυο βάρκες, από την μια είναι υπερασπιστές της ελεύθερης αγοράς και των νομών που την διέπουν και από την άλλη ψάχνουν έξυπνες και

εφικτές λύσεις για τους α/α και μικρούς ΕΒΕ, που αυτή η ελεύθερη αγορά τους σφίγγει την θηλιά στον λαιμό,

Η πλειοψηφία των διοικήσεων των ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ, δεν χάνει την ευκαιρία να πιστοποιεί κάθε φορά, την στρατηγική της εκπροσώπησης μιας μικρής μερίδας κυρία μεσαίων επιχειρήσεων. Με τις προτάσεις τους για προγράμματα χρηματοδότησης, αναπτυξιακές τράπεζες, μηχανισμούς επόπτευσης της κατανομής των δανείων, καταλήγουν να προωθούν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις ορισμένων μΜ επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά, που πετυχαίνουν τζίρους και κάνουν χρυσές δουλειές μαζί με τα μονοπώλια. Για την υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων περιδιαβαίνουν στους κοινωνικούς διαλόγους και ζητούν οικονομική δημοκρατία, συνυπογράφουν κοινά ανακοινωθέντα με ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Εφοπλιστές και Τραπεζίτες, με όλους αυτούς δηλαδή που θεωρούν τους α/α και τις πολύ μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, διαρθρωτικό πρόβλημα προς αντιμετώπιση.

Τα συμφέροντα αυτά, όμως, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των χιλιάδων ατομικών, οικογενειακών μικροεπιχειρήσεων, που βλέπουν την καθημερινότητα τους, τις συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης να δυσκολεύουν όλο και περισσότερο.

Τις οποίες θέσεις για τους αυτοαπασχολούμενους έχει υιοθετήσει η ΓΣΕΒΕΕ ή η ΕΣΕΕ, δεν τις παλεύει, δεν τις διεκδικεί αγωνιστικά, τις εντάσσει στα πλαίσια ενός ναρκοθετημένου «κοινωνικού διαλόγου» με την κυβέρνηση, που μόνο συναίνεση στην αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να προσφέρει.

Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε κινητοποίηση την Πρωτομαγιά, Οι δήθεν «έκτακτες» υγειονομικές συνθήκες ήταν φέτος το πρόσχημα, για αυτούς που «βαριούνται να ζυμώσουν...» μάλιστα μας πληροφορήσαν ότι εδώ και 16 χρόνια έχουν να συμμετάσχουν σε πρωτομαγιά. Αλήθεια πως μπορεί κάποιος να είναι περήφανος για κάτι τέτοιο.

Στις 3 του Ιούνη έχυσαν μπόλικο δηλητήριο για τις επιτυχημένες κινητοποιήσεις μας. Τους ενόχλησε που ένας μεγάλος αριθμός σωματείων και ομοσπονδιών ξεπέρασε τα εμπόδια τους και επέλεξε τον δρόμο της πάλης.

Όσο δε για την κατάσταση στο σύστημα υγείας; η εκκωφαντική σιωπή τους τα λέει όλα.

Οι πλειοψηφίες των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να οργανώσουν την πάλη όλων όσοι πασχίζουμε καθημερινά για την επιβίωση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να απαντήσει η σημερινή πανελλαδική σύσκεψη. Να ανοίξει δρόμους, δηλαδή, για την αναζωογόνηση των σωματείων που μαραζώνουν, για την ανάπτυξη της συλλογικής πάλης.

Χρειάζεται να δυναμώσει ο προβληματισμός και η συζήτηση για τον προσανατολισμό των διεκδικήσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, των ομοσπονδιών και των σωματείων των α/α. Είναι βασικός όρος για να τραβηχτούν στην πάλη και οι χιλιάδες συνάδελφοι α/α, που ο καθένας δίνει μόνος του τη μάχη της επιβίωσης, μακριά από το δρόμο του συλλογικού αγώνα.

Εμείς το δηλώνουμε καθαρά: Με το συλλογικό, ανυποχώρητο αγώνα μας αγώνα μας, με μαζική και προσανατολισμένη πάλη ενάντια στη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντά του, μπορούμε να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις

κατακτήσεων, να ανοίξουμε τελικά, το δρόμο για ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη εμείς και οι οικογένειές μας.

Η πάλη μας για να είναι αποτελεσματική, προϋποθέτει την κοινή δράση όλων μας, ακόμα περισσότερο την κοινή δράση και με άλλους φορείς εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, μαζικούς νεολαίας, γυναικών, που υιοθετούν αιτήματα σε αυτή την κατεύθυνση και συγκρούονται με τον ίδιο αντίπαλο. Όλοι μαζί μπορούμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να μη συμβιβαστούμε με την διαμορφωμένη κατάσταση.

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αυτόν τον δρόμο έχει χαράξει εδώ και χρόνια. Αυτόν τον προσανατολισμό οριοθετεί με την δράση της στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με αυτούς τους όρους καλεί κάθε συνδικαλιστή, κάθε συνδικαλιστικό όργανο, να συμπράξει στην αναζωογόνηση και το δυνάμωμα της διεκδικητικής πάλης.

Δεν θέτουμε σαν όρο την απόλυτη συμφωνία σε όλο το διεκδικητικό πλαίσιο της ομοσπονδίας. Το βάζουμε βέβαια σε συζήτηση χωρίς να απορρίπτουμε άλλες προσεγγίσεις και θέσεις.

Το βάθρο της συζήτησης που ανοίγουμε, όμως, πρέπει να είναι σταθερό χωρίς ταλαντεύσεις. Σωματεία μαζικά και ζωντανά, ενίσχυση της συλλογικής πάλης, κύριος προσανατολισμός της δράσης στις βασικές ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων.

Ο συντονισμός της δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο με αυτούς τους όρους, μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στους εκατοντάδες χιλιάδες χειμαζόμενους συνάδελφους μας, να τους βγάλει από τους τέσσερις τοίχους του μαγαζιού τους όπου τα αδιέξοδα διογκώνονται και τα μονοπώλια μοιάζουν ανίκητα.

Συναγωνιστές, Συναγωνίστριες,

Η σημερινή πανελλαδική σύσκεψη δεν έχει απλά το στόχο μιας καλής συζήτησης ανάμεσά μας, ώστε πιο ολοκληρωμένα και συνολικά να κατανοήσουμε το ζήτημα, να γίνουμε «σοφότεροι». Αναμφισβήτητο και αυτό είναι αναγκαίο. Και είμαστε σίγουροι ότι η ίδια η συζήτηση θα αναδείξει και άλλες πλευρές που πιθανά και εμείς να μην έχουμε λάβει υπόψη.

Αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται η συζήτηση αυτή να πάει παρακάτω. Να ανοίξει κουβέντα στα ΔΣ Σωματείων και Ομοσπονδιών. Να πάμε στα μέλη των Σωματείων, να κατανοηθεί ότι έχουν περιοριστεί δραματικά οι δυνατότητες ο αυτοαπασχολούμενος από μόνος του να δώσει ικανοποιητική λύση σε όλα αυτά.

Γι' αυτό και σήμερα καλούμε και εσάς να αποφασίσουμε ένα συνολικότερο σχέδιο αγωνιστικών δραστηριοτήτων, το οποίο ελπίζουμε να υιοθετηθεί και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, και να δοθεί συνέχεια της δράσης αυτής και με άλλες μορφές και τρόπους και μετά το καλοκαίρι.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

-τη διοργάνωση πανελλαδικής μέρας δράσης, την 1η εβδομάδα του Οκτώβρη με αιχμή τα αιτήματά μας και κεντρική αιχμή φορολογία/χρέη

- την υπεράσπιση κάθε συναδέλφου μπροστά στο ενδεχόμενο πλειστηριασμών και κατασχέσεων
- τη διοργάνωση παρεμβάσεων στις κατά τόπου δημοτικές αρχές για τη μείωση δημοτικών τελών κλπ
- την υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας με κινητοποιήσεις στους αντίστοιχους φορείς
- τη συμμετοχή σε κατά τόπους κινητοποιήσεις και με άλλους μαζικούς φορείς για την υγεία-πρόνοια, στη βάση των αιτημάτων μας, αλλά και για άλλα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή

Το δίκιο είναι με το μέρος μας! Με εμπιστοσύνη στη δύναμη της συλλογικής μας δράσης, καλούμε κάθε συνάδελφο στον αγώνα. Η αποτελεσματικότητα της πάλης μας θα κριθεί στη μαζικότητα αλλά και στην αποφασιστικότητά μας.

Θα βαδίσουμε αυτό τον δρόμο -μαζί με τον υπόλοιπο λαό- τους εργαζομένους τους σπουδαστές του μαθητές απέναντι στα καινούρια αδιέξοδα που συνοδεύουν τη νέα οικονομική κρίση ενωμένοι θα πολλαπλασιάσουμε την δύναμη μας.

Όλοι μια γροθιά ανοίγουμε νέα σελίδα αγώνα!

[Πανελλαδική σύσκεψη σωματείων και ομοσπονδιών ΕΒΕ 28/6/2020](#)